



Marts 2024



RULLEN



Stenlændernes gruppe

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

Kaj Munk 1943



RULLEN

FORDELING OG ABONNEMENT:

Jan Wiik
omdeling@stenlanderne.dk

REDAKTION:

Morten Frederiksen og Henrik Dixen Dausell
rullen@stenlanderne.dk



Stof til Maj-Rullen afleveres til redaktionen:

senest **mandag den 29. april kl. 17.00** ;-)

Livsvenner

Har du nogensinde prøvet at blive brændt af i Brasilien? Nej, forhåbentlig ikke. For det handler om kammeratskab. Hvad er en god kammerat? En, der er til stole på?

Ja, uden tvivl. Måske har du denne kammerat, som du uden tøven vil betro dine inderste bekymringer, sorger og hemmeligheder til. Ham eller hende du også glædes sammen med og er tryk ved. Fordi du ved, at uanset hvad der sker, så har han din ryg.

Hvad sker der så, når du opdager, at det han gjorde var at stikke en kniv i den ryg, som du troede han passede på? Når du opdager, at han slet ikke er den ven og den fortrolige, som du regnede med?

Så bliver du trist. Du oplever et svigt. Og med det følger en bekymring - kan du nogensinde finde en ny ven. En rigtig ven? En du tør stole på.

Svaret er ja. Glem de gamle snydepelse. For altid. Og vær åben og imødekommende. Og dejlig. SÅ kan verden også lide dig. Og pludselig - når du mindst venter det, er han der. Vennen. Din livsven. Tak for dig.



MAGLEVAD:

Spejdergården Maglevad
Dam Holme 4
3660 Stenløse

UDLÅN AF MAGLEVAD:

udlaan@stenlanderne.dk

Sankt Georgs Dag / Pionerspaden

Som altid er Sct. Georgs Dag den 23. april. Og i anledning af dagen uddeles Stenlændernes vandrepræmie - Pionerspaden. Denne forsøvede spade uddeles til **den eller de, der har udvist pionerånd ved nytænkning og initiativ.**



Alle Stenlændere kan få den, og alle Stenlændere kan indstille kandidater til at få sølvspaden.

Så hvis du kender en, der kunne fortjene at få spaden, skal du sende din indstilling til gruppelederen (gruppelder@stenlanderne.dk), der så vil sørge for at bringe forslaget videre til ”Pionerrådet”.

Ungbukkene er blevet gamle...

Stenlænderne er så heldige at have nogle forældre patruljer. En af dem hedder Ungbukkene og blev startet i 1974. I den anledning har Rullen modtaget nedenstående invitation.

Den unge buk er blevet ældre, ja hele 50 år er han nu.

Det vil derfor glæde ham meget at se “gamle” venner til et par timers hygge i Laden på Spejdgården Maglevad.

Mød op fredag den **15. marts 2024 kl. 19 til 22**, så giver Bukken en tår at drikke og lidt til ganen.



*Sådan er en rigtig Stenbuk
han er hjemmets stolte pryd
han går aldrig ud på øldruk
til familiens store fryd.*

Hej Rullen

Vi hos familiespejd har holdt tænkedag. Vi talte om hvad det ville si-ge at være spejder, spejderloven og hvordan vi kan passe på naturen. Alle fik frie hænder til at tegne noget om emnet og her er vores bud på en Rullehistorie:

HOLGER
Menneske & regnorm



Eske, 3 år
Man skal passe på naturen
og på træerne.





EBBE HAR
EN LABYRINT (Hvor man hjælper

hånden sig til at komme igennem)



Magnus
Dino &
Planter



Fastelavn på Maglevad søndag d. 11. februar

Det var dejligt igen at se alle de forskellige udklædninger og nyde al den kreativitet, der var blevet lagt for dagen. Som indledning til arrangementet gik alle udklædte parade, mens Tambour spillede til.

For børnenes vedkommende var der slikpose til kattedronning og kattedronning. For de voksne var der guldkarameller til kattedronning og kattedronning. Til bedst udklædte var der Toffifee chokolade.

Følgende blev kåret:

0-5 år:

Kattekonige: Sebastian, klædt ud som Turtle

Kattedronning: Thea, klædt ud som prinsesse

Bedst udklædt: Eliot, klædt ud som ørn

6-9 år:

Kattekonige: Mike, klædt ud som Pikachu

Kattedronning: Frederik

Bedst udklædt: Sylvester, klædt ud som mudder



10-16 år:

Kattekonige: Kristian, klædt ud som 24 timers sovepose

Kattedronning: Rie, klædt ud som tjener

Bedst udklædt: Mathilde, klædt ud som Toblerone

Voksne:

Kattekonige: Henrik

Kattedronning: Thomas, klædt ud som spejder

Bedst udklædt: Sanne, klædt ud som dame med grønt hår

Mikrospejderne i fuld gang

Mikrospejderne har siden nytår taget et skattejægermærke og afsluttet mærket med en skattejagt på Maglevad, samtidig med vores første mikroovernatning. Den var en stor succes.

Foruden skattejagten, så lavede vi mad over bål (det meste af det, i hvert fald), havde fri leg og hyggede om bålet.

Ugen inden fastelavn lavede vi spejderfastelavnsris og slog, ikke katten af tønden, men efter en piñata.

Det var sjovt.

Nu er vi i gang med et førstehjælpsmærke sammen med minierne, hvor vi får styr på de 4 hovedpunkter - Skab sikkerhed, Vurder personen, Til kald hjælp og Giv førstehjælp.

Vi øver os i at tage splinter ud, håndtere forbrændinger og putte plastre på - både med bamser og på vores hjælpetropsspejdere. Vi slutter mærket af med et besøg på brandstationen. Det glæder vi os alle til!

Spejderhilsen

Mikro-
lederne



Tambour spiller igen

Så blev det endelig et nyt år, hvilket betyder at julenoderne er pakket bagerst i nodemappen og vores almindelige noder skal støves af igen. Det samme gælder i øvrigt instrumenterne. Efter en lang juleferie med masser af kage, mad og mere kage, så er det lidt som om, at instrumenterne har glemt, hvordan de skulle lyde.



Foråret venter med spændende arrangementer for Tambourkorpset.

Det første, der venter os, er forårets øveweekend, hvor vi skal bruge en hel weekend sammen. Vi skal øve en masse musik, og vi får nogle musikanter udefra til at hjælpe os med at blive bedre. Det glæder vi os rigtig meget til!

Så kommer der også det årlige Ministævne i maj, som i år bliver afholdt i Næstved, hvor vi kan se frem til at møde vores musikvenner, som er spredt ud over Danmark.

Mon ikke der også kommer en masse spændende arrangementer i løbet af 2024, som vi kan få lov til at vise fanen eller trompeten til?

Tambourhilsen
Lederne



At leve en uge med sine spejdervenner

I uge 8 indtog syv tropsspejdere Maglevad og afholdt forårs Kolle Kolle. Altså en uge hvor de boede alene på Maglevad, selv havde ansvar for at lave lektier, køre i skole, madpakker og få lavet aftensmad.

Mandag aften startede spejderne i samarbejde med lederne med at lægge planer for ugen.

Hvad skulle der spises og hvem skulle have hvilke maddage. Tre af spejderne tog med Kathrine ud at handle. Det gik ikke stille for sig, en spejder i vognen og alle madvarer til en uge ovenpå. Forstil jer en handle tur på fuldt drøn, men sjovt og hyggeligt var det. Så var spejderne klar til ugen.

Tirsdag holdt vi vores vanlige spejdermøde, hvor lederne havde tryllet frem, at vi skulle lave lækre pizzaer over bål. Kæmpe succes!

Onsdag kom leder Mette og kiggede til tropsspejderne. Hun havde brætspil med. Det hyggede vi med i løbet af aftenen, efter at vi havde lavet en virkelig god onepot pasta til aftensmad.

Torsdag var der virkelig gang i Maglevad; ledermøde, tambour og klanen. Så troppen smuttede op i tropslokalet og spiste de mange, mange nachos (det er blevet troppens must have, når de er på Kolle Kolle i løbet af ugen).

Fredag kom vores to meget søde ledere og brugte en aften hos os.

Da lederne ankom, blev de modtaget af masser af grin og et kæmpe stole tårn, som var bygget ud af de cirka 70 stole, som er tilstede i Laden.



Aftensmaden stod på en virkelig god afrikansk curry med mange, mange ris. Vi spillede varulv og mind. Aftenen sluttede af med næsten alle spejderne puttede sig i hængekøjer oppe bag Stuehuset.

Lørdag morgen blev spejderne vækket til nybagte boller, pandekager og stegte ris.

Og så stod den på rengøring til den store guldmedalje. Maglevad blev gjort hovedrent, efter en uges indtagelse af troppen.

Sjove facts om denne uge: Spejderne har spist næsten 50 æg på den uge, fordi de ville have æg hver morgen. Samt præsteret at spise 6 poser nachos og 6 poser ost samme aften. Tilføjelse: De var kun fire personer denne aften til at spise.

Tak for en god uge, vi ses igen til efterårs Kolle Kolle.

Spejderhilsen Troppen

Juniormøde på Maglevad

Juniorerne er startet på et forløb, som vi kalder ”K”. Det er klassiske spejderfærdigheder med et twist: Koder, Knob, Kompas og (bra) Kompis.

Vi har også været i gang med patruljestafetter ved hjælp af dæk og mælkekasser.

Pingo-bold på Maglevad

Vi afholdt Pingo-bold turnering med de andre juniorspejdere fra Ege-division. Vi er super stolte af vores spejdere:

De opførte sig så fint, var gode kammerater, havde overblik over hvornår de skulle på banen, fandt på gode rolige lege i pauserne... og så hev vi en 3. plads hjem oveni.



En ny konge

Stenlænderne deltog naturligvis i fejringen af Tronskiftet.

Kristian og Maia var klar inde ved Holmens Kirke med vores fane. Kristian var i vores Tambour uniform og Maia i den almindelige DDS spejderuniform. Der var mere end 600 faner samlet.

Tak for alt til Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Held og Lykke til Kong Frederik.

Julemarkedet var en succes

Tusind tak til alle Stenlændernes forældre, spejdere og venner for jeres store indsats med at forberede, gennemføre og afslutte Julemarkedet! Uden jer kunne vi ikke have haft sådan en hyggelig og vellykket weekend.

Julemarkedet har sikret, at vi kan blive ved med at lave gode spejderaktiviteter på Maglevad i 2024.

Hvis I alle allerede føler et tab, fordi Julemarkedet er forbi, så fortvivl ikke, for vi vender selvfølgelig tilbage i 2024. Vi ser frem til at arbejde sammen om endnu et succesfuldt Julemarked med jer alle den **30. november og 1. december 2024.**



Billeder fra fastelavn på Maglevad





Stenlændernes gruppe

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:

Formand: Linette Søndegaard *formand@stenlanderne.dk* 27 18 59 85

Kasserer: Vibeke Tellefsen *kasserer@stenlanderne.dk*

GL Thomas Nord Larsen *gruppeleder@stenlanderne.dk* 40 32 43 94

GL Søren Berthelsen *gruppeleder@stenlanderne.dk* 26 23 53 22

SPIRERNE (familiespejd) *familiespejd@stenlanderne.dk*

FamL Jeanette Sjølin FamA Sidse Wiik

SPIDSERNE (mikroflokk): *mikroleder@stenlanderne.dk*

MIKL Lies ved Beek MIKA Rune Christensen

MIKA Mette Nielsen MIKA Thomas Aarup Larsen

PILEN (miniflokk): *minileder@stenlanderne.dk*

ML Uffe Lembo MA Mette Seldorf

MA Mantas Jurkute MA Jannie Lund-Nielsen

MA Michael Skovbo MA Pia Presser

MA Celina Balslev

ODIN (juniorflokk): *juniorleder@stenlanderne.dk*

JL Julie Theander JA Kim Andersen

JA Mette Brøndsted JA Lotte Lang

JA Nicolai Gudmand JA Marianne Witt

BRAGE (spejdertrop): *tropsleder@stenlanderne.dk*

TL Peter Bruhn TL Kathrine Johansson

TA Mette Amalie Bundgaard TA Christian Seldorf

HRÆSVELGR (seniorklan): *klanleder@stenlanderne.dk*

KL Magnus Hemmingsen

Tambourkorps: *stenlandertbk@gmail.com*

OL Jonas Kukkerig MusL Tine Rickens

OA Thomas Fremlev OA Kenneth Fremlev

OA Maria Elena Nellemann OA Mikkel Rafner