



Maj 2023



RULLEN



Stenlændernes gruppe

Sten 99

FANEBAERER



RULLEN

FORDELING OG ABONNEMENT:

Jan Wiik
omdeling@stenlanderne.dk

REDAKTION:

Morten Frederiksen og Henrik Dixen Dausell
rullen@stenlanderne.dk



Stof til August-Rullen afleveres til redaktionen:
senest **mandag den 14. august**

Har du husket dine EarPods?

Hvad er mere irriterende end at sidde og høre på andres snak eller musik? Være tvangsindlagt til tage del i noget, der ikke burde være der.

Det sker jo ikke sjældent, at vi nu om dage oplever, at mobiltelefonen breder den private sfære ud, så vi pludselig bliver vidner til alt fra subtil musiksmag til Tante Olgas velmenende råd om sure tæer.

Der er opfundet et vidundermiddel til at imødegå dette, nemlig små dutter, der kan puttes langt ind i øregangen, så det private bliver der.

Men hvad sker der så? Jo, så bliver det pludselig en meget isoleret oplevelse. Enhver er sig selv nærmest. Enhver er kun sig selv.

Tidligere kunne en togrejse byde på sjove og udviklende snakke med medpassagerer. Og nogle gange var de medpassagerer faktisk ens egne børn. Oh skræk, oh ve. Tænk, en gang brugte man rejsetiden til faktisk at opleve livet sammen med sin familie i stedet for at køre parallel-løb.

Så måske du skulle overveje at glemme dine EarPods og huske dine omgivelser. God sommer.



MAGLEVAD:

Spejdergården Maglevad
Dam Holme 4
3660 Stenløse

UDLÅN AF MAGLEVAD:

udlaan@stenlanderne.dk

Fastelavn på Maglevad

Endelig et rigtigt fastelavnsarrangement efter Corona! Det var dejligt igen at se alle de forskellige udklædninger og nyde al den kreativitet, der var blevet lagt for dagen. Som indledning til arrangementet gik alle udklædte parade, mens Tambourkorpset spillede til.

For børnenes vedkommende var der Toffifee til kattekonge, Slap-af-mix til kattedronning og til bedst udklædte var der et fastelavnsris. For de voksne var der øl til kattekonge, kattedronning samt bedst udklædte.

Følgende blev kåret:

0-5 år:

Kattekonige: Norr, klædt ud som Sonic
Kattedronning: Villy, klædt ud som klovn
Bedst udklædt: Ellie, klædt ud som enhjørning

6-9 år:

Kattekonige: Serafina, klædt ud som Elsa
Kattedronning: Samme som kattekonge!
Bedst udklædt: Mikas, klædt ud som Steve

10-16 år:

Kattekonige: Celina, klædt ud som Egon Olsen
Kattedronning: Frederik, klædt ud som Døden
Bedst udklædt: Louise, klædt ud som softice

Voksne:

Kattekonige: Thomas, klædt ud som vinterbader
Kattedronning: Jonas, Tambour
Bedst udklædt: Olsen Banden





Ragnarok

I den her weekend har jeg og 4 andre tropsspejdere været på Ragnarok. Det var sjovt men også udmattende, fordi vi kun fik 6-8 timers søvn cirka.

På det første natløb blev vi fanget af fangerne. De stjal 1150 guld, men vi stjal 1100 guld tilbage. Da vi var færdige med natløbet kl. 03.00, gik vi i seng og sov.

Da vi vågnede, fik vi morgenmad, der bestod af havregrød og boller med chokolade, syltetøj og smør.

Da vi var færdige med at spise, skulle vi vaske vores spisesrej og ud på et løb. Vi skulle købe nogle ting og bagefter sælge dem til en højere pris, end vi havde købt dem for. Vi startede med at købe et ur. Det gik ikke så godt, for der var ikke nogen, der ville købe det, så vi solgte det til en lavere pris, end vi havde købt det for.



Så købte vi nogle dyr og solgte dem. Vi fik 500 guld for det. Da løbet var færdigt, havde vi fået 9250 guld og så skulle vi lave mad på Trangia og gå i seng.

Vi blev vækket af råbende folk og skulle stå op hurtigt. Vi stod i patruljeorden og vores patruljeleder blev kaldt hen for at finde ud af, hvad vi skulle lave. Da han kom tilbage, sagde han, at vi skulle finde nogle ingredienser til en mikstur til at hjælpe kongen.

Der var 12 poster og vi nåede dem alle sammen og fik lavet miksturen og vi gik i seng og sov.

Dagen efter stod vi op og fik det samme som dagen forinden. Så skulle vi pakke vores ting sammen. Bagefter skulle vi i en retssag. Vi blev anklaget for at bruge en Trangia forkert, men vi vandt sagen.



Da retssagen var færdig, skulle vi finde ud af, hvem der havde vundet, men vi vandt desværre ikke, men vi fik dog en andenplads på vores første tur. Så sang vi af og gik hjem

Spejderhilsen
Oliver Velsboe, Brage

Familiespejdere til dronningens fødselsdag

Familiespejd har hygget på Maglevad i dag. Vi fandt en fuglerede i et juletræ.

I anledning af dronningens fødselsdag havde vi lagkageløb. Der var forskellige poster, hvor vi skulle bruge vores sanser. Huske, føle, lugte, lytte, samarbejde og ikke mindst prøve at tænde bål med tændstål. Til sidst lavede vi lækre lagkager, som vi spiste.

Spejderhilsen
Jeanette, Familiespejderleder

Familiespejdere på mølletur

I marts var familiespejderne på besøg hos Skenkelsø mølle i Ølstykke. Vi var på besøg hos Skenkelsø mølle, som en del af vores mærke "Fra jord til bord".



Det var en stor oplevelse for både store og små. Vi var en tur oppe i møllen, hvor vi så, hvordan man maledede mel. En af hovedattraktionerne var dog rotten, der var gået i fælden.

Børnene maledede selv både mel og havregryn, som de lavede en dej af - og det blev til lækre pandebrød.

Der var også tid til leg på græsset.

Spejderhilsen
Jeanette, Familiespejderleder

”Nyt om gammelt” fra Museet

Museumsnisserne har haft travlt. Vi er i fuld gang med at rydde op på vores ”fjernarkiv” på loftet. Her bliver alle de mange ting nøje gennemgået og fx hvis vi har mange ekstra spejderblade, bliver de sorteret fra og givet til nogle af de andre spejdermuseer. Det giver mere plads til alle de mange dejlige ting, vi hele tiden får ind.

Du kan med fordel følge med dels på vores hjemmeside www.spejderstaven.dk, men især også på vores facebook side, hvor vi løbende fortæller nyt om gamle dage. Fx har vi lige fortalt en masse om dengang drenge- og pigespejderne blev slået sammen til ét fælles korps. Det er præcis 50 år siden i år!

Den 1. juni har vi et meget stort arrangement i støbeskeen, hvor vi selvfølgelig håber, at rigtig mange Stenlændere vil deltage. Vi har nemlig inviteret alle Ege Divisions ledere og seniorer til en hyggelig og spændende aften på Maglevad. Der vil blive fortalt røverhistorier og oplevet ”gamle dage” på egen krop, alt sammen pakket ind i et løb, hvor man kan vinde fine præmier!

Den 1. maj afholder vi et fanekursus for troppen, så spejderne er klar til at have fanen med i kirken til de kommende konfirmationer.

Hvis I vil os noget, kan I skrive en mail på spejdermuseet@stenlanderne.dk eller møde os, når vi holder arbejds møde på Maglevad hver den første mandag i måneden

Spejderhilsen

Stenlændernes Spejdermuseum

Tambourkorpset

Siden sidste udgave af Rullen har Tambourkorpset været på forårets øve weekend, hvor vi hver især har fået undervisning på det, vi har haft behov for at udvikle. Der var fokus på undervisning på nye instrumenter, nye blæse- og rytmeteknikker, nye numre og hvordan vi kan forbedre vores undervisning.

Foruden musik og undervisningen var der plads til masser af snak, grin, hygge og god mad. Mange tak for hjælpen til de Perler og Bukke, som bistod os i køkkenet, så vi kunne fokusere på musikken.

Vi nærmer os vores Ministævne 2023, som finder sted i Kristi Himmelfartsferien den 18.-21. maj. Til Ministævnet får Tambourkorpset besøg af gamle og forhåbentligt nye venner fra hele Danmark. Vi skal bruge tiden på at øve, hygge og spille nogle fede koncerter.

Vi skal spille koncert til Børnehjælpsdagsmarkedet i Bellahøj fredag d. 19. maj kl. 15:30. Vi forventer også at give en koncert i Egedal Centret og foran Sillebroen i Frederikssund om lørdagen. Når tidspunkterne er faldet på plads, skal vi nok give jer besked via Facebook, så I kan komme og synge, klappe og danse med.

Vi er også så småt gået i gang med planlægningen af vores 45 års jubilæum. Så sæt kryds i kalenderen den 11. november, hvor vi vil spille koncert og vi ønsker helst gerne et stort publikum.

Vil du være med?

Vi har altid plads til flere, som har lyst til at lære at spille på et musikinstrument. Hvis du allerede kan spille på et instrument, men savner nogle at spille med, så er du også meget velkommen. Også selvom det er mange år siden sidst og finessen lige skal pudses af.

Du er meget velkommen til at kigge forbi en torsdag og prøve en masse forskellige instrumenter af.

Vi spiller hver torsdag fra 18.30 i Stuehuset på Maglevad.

Spejderhilsen
Tambourlederne

Pionerspaden

Som traditionen foreskriver, blev Stenlændernes vandrepræmie, Pionerspaden, uddelt til Sct. Georgs Paraden den 23. april. Ifølge reglerne skal spaden gives til den eller de Stenlændere, der har udvist pionerånd ved nytænkning og initiativ.

Og i år fik Trine Brøndsted Pionerspaden med følgende begrundelse:

"Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Og hvem er så det, der skal honoreres? Dem, der udvikler, eller den der griber chancen og suger til sig for derefter at anvende det, de har lært. Jeg vil gerne indstille Trine Brøndsted til Pionerspaden med baggrund i det initiativ, medinddragelse, udførelse og ikke mindst respekt for det eksisterende, hun er en del af. Trine har på eget initiativ og med en kæmpe selvstændig indsats stablet tombolaen på benene til julemarkedet 2022.

Trine formåede at flytte spejderarbejdet ind i Laden og ved samme lejlighed at generere et kæmpe overskud, fordi hun med sin ihærdighed og gå på mod, ud over det sædvanlige, indsamlede samtlige gevinster uden omkostninger for den gruppe, hun er en del af.

Trine formåede at inddrage de øvrige spejdere, selv en fra en anden gruppe, i opbygningen. Hun udviste overdrevet overblik, da hun med fast stemme, men på en ordentlig måde kunne forklare, hvorfor det skulle være, som hun havde bestemt.

Trine mestrede hermed at indføre forandring med udgangspunkt i grundelementerne i spejderarbejdet og vandt derved stor respekt fra dem, der har mere svært ved forandring."



Stort tillykke fra hele gruppen!

Kan man få for meget af Sankt Georg?

I den herrens år 2023 havde juniorlederne besluttet at gå all-in på Sankt Georg. Derfor blev juniorerne sat stævne om lørdagen - dagen før Sankt Georgs Dag ved Smørum Bibliotek.

Hele lørdagen gik derefter med et by/park-løb, hvor spejderne fik ekstrem-nørdet Sankt Georg. På posterne skulle de lave en ridderhjelm, et våbenskjold, en kæphest, skyde med bue og pil og løse et hav af koder om spejderloven.

Da de på denne måde var 100% fortrolige med fortællingen om Sankt Georg, gik turen videre med rygsæk på. Spejderne fik at vide, at vi skulle gå 15 km, så de var **lidt** overraskede, da vi efter 700 meter drejede ind til Kong Svends hytte.

Der blev slået **kæmpe** bivuak op og lavet mad på trangia i små hold. På dette tidspunkt havde spejderne ikke beskæftiget sig med Sankt Georg i et par timer... og det måtte vi gøre noget ved, så lejrbalet havde naturligvis Sankt Georgs tema.... Der blev fremvist Sankt Georg kampråb og vist Sankt Georg skuespil.

Søndag var regnvåd, men spejderne og lederne kæmpede sig de 10,7 km tilbage til Maglevad ad smukke stier i landskabet og sluttede turen af med ... Sankt Georgs dag.

Fantastisk tur!

Spejderhilsen
Juniorlederne

P.S.
Prøv lige
at tælle,
hvor
mange
gange
der står
Sankt
Georg i
denne
tekst.



Sct. Georg dag

Arrangementet startede kl. 13, lige efter arbejdsdagen, hvor en masse spejdere og forældre knoklede. Vores seje Tambourkorps startede med at spille nogle melodier. På rigtig spejdermaner hejste vi flaget. Vores Tambourkorps havde lært melodien og det gjorde det mere livligt.

Traditionen tro startede vi med historien om Sct. Georg, som blev oplæst af en af vores nye gruppeledere, Thomas. Undervejs i historien gav spejderne lyde, som indikerede de personer, som historien handlede om.

Herefter blev vores årlige Pionerspade uddelt. Tillykke til Trine, som var den, der i år fik spaden for hendes store indsats.

En stor del af Sct. Georgs dagen handler også om at være en god spejder og derfor sluttede vi vores samling med at afgive Spejderløftet om at vi lovede at holde spejderloven. Spejderloven blev læst op og efterfølgende skulle alle holde på fanen og sige højt ”Jeg lover at holde spejderloven”.

Så startede aktiviteterne.

I Stuehuset skulle man drikke drageblod og skrive i vores Dragebog, at man havde været deltager på denne dag.

I Seniorhytten kunne man få seje drage-tattoos.

I porten kunne man male de ting, som man personligt syntes passede til de forskellige punkter i spejderloven.

I gården kunne man lave et dragebadge, som symboliserede, at man havde deltaget på denne dag. Det kan sættes på uniformen eller tørklædet.

Hele dagen sluttedes af med Spejderbror.

Vi glæder os igen til næste år, hvor vi igen skal hylde Sct. Georg og hans heltegerning.

Spejderhilsen
Kathrine

Et bananliv for en aften

En mandag aften i april kunne minierne være med til at opleve, at give en banan et liv for en aften.

Bananerne startede med at blive døbt i en hjemmefoldet papirkop og få deres navn. Bananerne kom i skole, hvor de skulle sammensætte ord. Ligeledes skulle de have et job som spejder, som gik ud på naturbingo. Den sidste oplevelse de skulle give bananerne, var at de skulle rejse frem og tilbage mellem nogle lande via mælkekasser.



Spejderne havde et godt møde, som endte med at bananerne blev gamle og skulle brændes.

Bananer smager allerbedst, når de har haft et oplevelsesfyldt liv og er brændt over et bål.

Derfor færdiggjorde vi begravelsen ved at spise de brændte bananer med is og chokolade. Sidste finger på begravelsen var, at imens spejderne spiste bananerne, sang lederne ”lyseblå bananer” som et godt sidste minde om en aften i bananernes tegn.



Tak for et sjovt og skørt møde!

Spejderhilsen Minilederne

Stenlændernes gruppe

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:

Formand: Linette Søndegaard *formand@stenlanderne.dk* 27 18 59 85

Kasserer: Vibeke Tellefsen *kasserer@stenlanderne.dk*

GL Thomas Nord Larsen *gruppeleder@stenlanderne.dk* 40 32 43 94

GL Søren Berthelsen *gruppeleder@stenlanderne.dk* 26 23 53 22

SPIRERNE (familiespejd) *familiespejd@stenlanderne.dk*

FamL Jeanette Sjølin FamA Paw Larsen

FamL Sidse Wiik FamA Kathrine Artman

FamA Mette Nielsen

SPIDSERNE (mikroflokk) *mikroleder@stenlanderne.dk*

MIKL Kathrine Johansson MIKA Lotte Markussen Lang

MIKA Pia Presser

PILEN (miniflokk) *minileder@stenlanderne.dk*

ML Katrine Johansson MA Lies van Beek

MA Lotte Markussen Lang MA Michael Windahl

MA Pia Presser MA Rune Christensen

MA Mette Bundgaard MA Uffe Lembo

ODIN (juniorflokk) *juniorleder@stenlanderne.dk*

JL Julie Theander JA Kim Andersen

JA Tine Østergaard Holm JA Ole Jørgensen

JA Nicolai Gudmand JA Marianne Witt

JA Mette Brønsted

BRAGE (spejdertrop) *tropsleder@stenlanderne.dk*

TL Peter Bruhn

HRÆSVELGR (seniorklan) *klanleder@stenlanderne.dk*

KL Magnus Hemmingsen KL Philip Theander

Tambourkorps: *stenlandertbk@gmail.com*

OL Jonas Kukkerig MusL Tine Rickens

OA Thomas Fremlev OA Kenneth Fremlev

OA Maria Elena Nellemann OA Mikkel Rafner