



Februar 2023



RULLEN



Stenlændernes gruppe

Vi er Stenlændere...?
... altså spejdere...?



...hvis I
forstår ?



RULLEN

FORDELING OG ABONNEMENT:

Jan Wiik
omdeling@stenlanderne.dk

REDAKTION:

Morten Frederiksen og Henrik Dixen Dausell
rullen@stenlanderne.dk



Stof til Maj-Rullen afleveres til redaktionen:

senest **mandag den 24. april**

Fister

Hvad kan være mere fristende, end at strække en deadline til det sidste? Nogle gange har vi oplevet, at få en invitation til et arrangement, og er så ufine at undlade at svare med det samme, "for der kunne jo dukke noget bedre op...". OK nej, sådan er du selvfølgelig ikke. Men vi har hørt om, at det praktiseres i visse kredse.

Men hvad er konsekvensen af dette? Betyder det måske, at du bliver sat i den bås, der ikke bliver inviteret en anden gang? Eller at andre ikke gider dig og heller ikke kommer til dine fester. Eller svarer dig.

Uanset hvad, så er det god stil at forholde sig til hvad man vil og hvad man ikke vil, og så svare med det samme. Og i så fald får man respekt. For vi siger ikke, at man altid skal komme selvom man dybest set ikke gider.

Det gælder selvfølgelig ikke Grupperådsmødet i februar! Her skal alle komme uanset hvad og sætte eventuelle andre aftaler til side. For det gælder dit barns fremtid! Intet mindre.

For hvad er konsekvensen af ikke at komme? Ja, du kan jo fx ende i dyb afmagt, som Søren Brun i Radiserne. Ikk' også Fister...



MAGLEVAD:

Spejdergården Maglevad
Dam Holme 4
3660 Stenløse

UDLÅN AF MAGLEVAD:

udlaan@stenlanderne.dk

Spejdere i udvikling

Den nye samlede minigren, som i 2022 har opslugt mikrogrenen, spænder aldersmæssigt fra 0. til 3. klasse. Det kan være svært at afholde møder, som udfordrer alle på deres eget niveau, men når vi ledere lykkes med at knække den nød, så ser vi også, at spejderne udvikler sig rigtig meget. Jeg tænker ikke kun på spejderfærdigheder. Når aldersspændet er så stort, kommer ideen om at spejdere lærer bedst af andre spejdere rigtigt til sin ret, og når det virker, går alle derfra en halv meter højere. Her er hjælpen fra de tre tropsspejdere, som assisterer til møderne, også guld værd.

Jeg ser nogle spejdere, som udvikler sig rigtig meget. De tager nye roller og ansvar for sig selv og hinanden. For nogle handler det om at være en god patruljeleder eller patruljeassistent og et godt forbillede. For andre handler det om at finde sin egen stemme i et fællesskab og for andre igen om at mærke efter i sig selv og sige til, når man har brug for en social puster og egentlig mest lyst til bare at flække noget brænde.



Fællestrækket er, at alle går fra det gode møde med mere selvværd, end da de kom.

Spejderhilsen
Rune, Minileder

Minigrenens aktiviteter

I minigrenen har vi i efteråret arbejdet med ild og optænding på mange forskellige måder. Der er blevet lavet bål, leget med tændstikker, snittet spåner, ristet cocktailpølser og lavet stearinbomber til den store spejdguldmedalje.



Vi har taget mærket “Hvem er jeg”, hvor vi blandt andet fik besøg af tre rumvæsner, som havde brug for hjælp til at forstå, hvad et godt børneliv egentlig er.

Vi har også taget mærket kulturspejder, hvor vi er blevet lidt klogere på forskellige lande, og blandt andet har udfordret smagsløgene med forskellig slags te og arbejdet med samarbejdet i patruljerne og ingeniørkundskaben ved at bygge det højest mulige (Eiffel)tårn af spaghetti og skumfiduser.

Det blev også til en gåtur til Skagen og hjem igen (i målestoksforhold 1:500) og til sidste møde inden jul til sange, pebernødde-curling og meget store gaver med minispejdere inden i.

2022 sluttede for os med Julemarkedet, hvor minierne bemandede Det Muntre Køkken og også lige fik testet af, om det nu også virkede. Vi havde også gang i flødebollekastemaskinerne og fik kastet rigtig meget skumfyldt glæde af sted til gæsterne; måske en enkelt gang helt over i Porten. Tak til alle som støttede op og en særlig tak til dem som hjalp med opsætning og nedtagning.



I år er vi startet benhårdt med at udnytte mørket til sjove aktiviteter og med at blive fortrolige med det. Det har vi blandt andet gjort ved at se, hvordan en gåtur i skoven ændrer karakter, når den foregår i buldermørke. Alle spejdere (og søskende og forældre, som havde fået lov at være med til det møde) kom heldigvis med tilbage.

Spejderhilsen Rune, Minileder

Mit bedste spejderminde er...



spejdernes lejr det var en god tur fordi der
var mange venner med.
der var sjove aktiviteter.
vi gik der hen.
jeg mødte min tante og kusine.

TRUSTAN

min bedste spejdertur var da de grønne og de blå spejdere
lavede en tur sammen. Vi ~~lavede~~ drer lederne gik
fordi vi sang Lyseblåbåner 15 gange. Vi sang
grønne = spejder sang, lavede Leifbal og ~~og~~
~~lavede~~ lavede sketch, nogle af de større
grønne spejdere havde lavet et løb
til os, vi skulle fange en røver, men
vi skulle først røves. vi hørte politi
og røvere, lavede forhindringsbane, høje
gæder og morse m.m. så var vi klar. vi
overfaldt røveren, og lavede en dans
de havde lært os. det var en god tur
celina

Der var en spejder tur som var meget sjov.
Det var den længste spejder tur jeg har været på.
Spejder turen varede en uge, og selvom det ikke var
særlig længe men det var den længste tur for mig.
~~Det var en tur~~ Noget jeg særligt kan huske er at
vi tog "pizza Amok" mødet, og det får man ved at
man spiser pizza morgen, middag og aften. Så var
jeg der med to venner fra min klasse som også
gik til spejder på det tidspunkt. Nu er den ene stoppet.
Det var en god spejder tur.

Clara

Spejdernes lejr 2022

Allerede inden spejdernes lejr startede var jeg med til at bygge den op. SAMMEN med min mor og far og Trine og netusserne.

Jeg gravede loom kloak ned med en ~~grave~~ gravemaskine.

Jeg har blæst over 5 km fiberkabel SE hospitalet og underlejrene kunne få internet.

Jeg var på hedeland i 4 uger og 2 dage. Under selve lejren var jeg sammen med Stenlænderne, vi sov i telte og lavede mad over bål på de nye bålkomfure som vi selv har svejst samme af gamle bilfølge.

Om onsdagen havde vi besøgs dag min mormor og Arne kom og besøgte mig. Om torsdagen var vi i strømme-hallen det var rigtig spirt min far var også med og han legede vildt med os i vandet.

Hilsen Kristian Junior spejder.

2022 Spejderernes lejr

Udsende: der var 2 markedere
og vi sov i telt, vi larede selv
mad.

Mennesker

Der var virkelig mange mennesker.
Der var både amerikaner og andre
lande

Louise



Navn: Navn

Min bedste spejder oplevelse var spejdernes lej vi gik der op og overnattede på en kirke undervejs der var en lille ~~smule~~ smule utrygge fordi vi opdagede en Jesus figur der var i vindues karmen og det lignede et spørgsmål. Næste dag gik vi næsten af vejen til spejdernes lej og da vi ankomte gjorde vores fader helt vildt ondt vi sov i store tætte og det var helt vildt hyggeligt vi lavede mad selv og det var også hyggeligt vi gik og så ned på spejder korvet og købte slik.

Maia junior sten landere

Min bedste tid er spejdernes lej 2022 fordi det var virkelig sjov og den første dag vi gik der op var min fødselsdag og vi gik 10 km (Gulve) men det var en fed oplevelse og se hvordan det var man kunne købe slik, is, kage og alt muligt man sov i telt og man kunne lave lige hvad man ville fx. Pluk, Ninja, SWUP og meget mere det var en fed oplevelse.

R.
K.
blå spejder
junior



Stenlænderne vandrede til Spejdernes Lejr

Jeg kunne lige lide at der var mange
mennesker og mange butikker og jeg mødte
folk fra andre lande
og jeg byttede mærker



Silas

Min bedste spejder oplevelse.

Et møde
popcorn over bål
fange lege
dase skivle

Theodor JUNIOR

Andrea

Mig, kateoia
karen og Manilla
skillet bedstemor
med slaw

vi købte en
ballebat og en bluse

SPEJDERNES LEJR

det var ~~meget~~
mega sjovt
at være med

der var sjovt
at se kammerater
stolt

det var sjovt
da vores ~~slaw~~
bord lattede

Victoria

Det var hyggeligt

Der var
~~slaw~~ Stormvej

Vi blev
kort med
en bog ikke
sjovt

Jeg købte
Spejdernes
Lejr ballebat

Det var også
mega sjovt

Vi fik
kathrines
berømte hare-
grød

Vores bord
lattede da
vi spidste

Spejdernes Lejr 2022

Mig Andrea,
karen og Manilla
spillede bedstemor
med slaw i tre
minutter
efter bordet
lattede

Man kunne
købe slik

Jeg blev mest
af andrea
da vi sov

Jeg mødte andre
fra hele Verden

Jeg så en
grøn uniform
en turkis uniform
og blå uniform

24 timer Bundet Sammen

af Olivia
Theander

med Louise

~~en vider~~
En weekend lavet jeg
24 timer bundet sammen
med min gode ven Louise.
det var første gang jeg så Robinsams
vi skar også grasker og brante
kerterne på. Vi var også i føtet
og købte golder/hudler det var det bedste
jeg ~~havde~~ smagt
Har
vi leget med Høndes-flugt plude
og den bed Hende i skare
tuden. Vi bage kladt
vi gik også en
tur og talte
græsk.
Og så
vi i gang
slut.

PS Jeg sov dattigt.

Fællesmøde på Maglevad, 16. november 2022

Forældrepatruljerne holder hvert år i november et fællesmøde for spejderledere, bestyrelsesmedlemmer og forældrepatruljerne. Det blev arrangeret af Perlehøns og Ungbukke. Der deltog ca. 45. Der var også nogle af vores gamle Stenbukke og Stenhøns med, det var dejligt, at de havde lyst til at komme.

Aftenens underholdning var Morten og Kristin, som underholdt os med musik og deres livshistorie.

Morten er lydtekniker og står selvfølgelig for lyden når Kristin, der er jazzsanger og bassist giver den gas.

Morten fortalte sin og Kristins livshistorie, som er foregået rundt om i hele verden. Morten fortalte om sin barndom, og hvordan han endte med at rejse ud i verden. Han har i mange år arbejdet som lydtekniker og med salg af mikrofoner. Kristin kommer fra Californien og efter nogle år med pendling mellem Californien og København blev de gift og bor i Danmark.

I Corona tiden var de isolerede ligesom resten af Danmark. De byggede et musikstudie og har indspillet og udgivet en CD. Samtidig har de også skrevet og udgivet en kokebog, egentlig var den ment til deres børn, som kunne få en kokebog med deres barndoms retter.

Ind imellem Mortens fortælling spillede Kristin kontrabas og sang med hendes meget smukke stemme nogle dejlige sange.

Så var det tid til at få maden på bordet. Alle havde en ret med til den fælles buffet og som sædvanlig var der en masse spændende retter og rigeligt med mad.

Herefter gik snakken lystigt og der blev da også sunget lidt ind i mellem.

Kl. 23 var der almindeligt opbrud og kl. 23.30 kunne Perlerådet og Ungbukkerådet lukke og slukke.



Perlehilsen
Perlerådet

Spejdermuseumsårs møde

9.-11. november 2022, Island

Så skete det endelig. Jeg skulle til Island, det forjættede land mod nord i Nordatlanten, landet med vulkaner, gejsere, gølge sletter og fuglefjelde.

Selvfølgeligt vidste jeg, at det kun ville blive en appetitvækker, men forventningerne var store og så var det bare at se, hvad vores værter havde fundet frem til vi skulle se.

Der var selvfølgelig et program, vi skulle følge. Selve konferencen fandt sted på Solheima.

Solheima er et hjem for børn og unge med udfordringer og handicaps. Det ligger udenfor Reykjavik i en smuk dal. Det består for en del af beboelse til deres beboere, men også gartnerier, kirke og et flot kursuscenter. Det sidste var der, hvor konferencen blev holdt, mens vi boede i nogle hytter tæt ved.

Programmet omfattede en række møder og udflugter i den flotte natur, hvor vi så vandkraftværker og en flot Gilwell-hytte.

Jeg har fundet en række små historier fra turen, som jeg synes, vi skal se på.

Morten havde en vimpel fra en lejr, som han skulle give til et andet spejdermuseum. Der var bare det, at vimplen havde en lang spids nål. Så dilemmaet var kunne den være i håndbagagen, eller skulle den være i en kuffert?

Så Morten og Ole var lige oppe i sikkerhedsområdet for at få svar på det, da den ellers kunne risikere at blive konfiskeret. Der de fik at vide, at den godt kunne være i håndbagagen.

AIRPORT SECURITY



Måske var det fordi de var i spejderuniform, at det gik så nemt. Vi andre kom også forbavsende let igennem.

Der er lige det med vejret. Vi tog af sted i øsende regnvejre fra Kastrop og selv om vi lige fik et lille glimt af Færøerne i skydækket, var det ikke bedre på Island. Vi ankom til lufthavnen i Keflavik i øsende regnvejre og i Reykjavik var det ikke bedre. Vi havde nogle timer i byen inden vi skulle videre til vores kursussted, så vi, Ole, Morten, Nils og undertegnede (Peter) fandt et sted med noget godt mad og der planlagde vi vores videre færd i det 12 graders varme regnvand.

Morten og Ole ville gerne besøge de islandske spejders Korpskontor og det skulle vise sig at være et ret givtigt besøg, da Korpskontoret også var butik, og at man kunne købe spejdermærker. Så Morten og Ole lignede ulve i en hønsegård, da de plyndrede dem for restmærker fra diverse spejderlejre holdt på Island (vi betalte altså for mærkerne, red.).

Da de ansatte så fandt ud af, at vi var spejdere og vi skulle på årsmødet, blev vi spurgt, om vi kunne tænke os en rundvisning i huset, som vi selvfølgelig sagde ja til. Der så vi bl.a. at de fik støtte til spejderens økonomi ved at samle pant fra flasker, idet en stor del af underetagen af Korpskontoret bestod af en stor flaskesorterings hal. Selv reklamerede de med, at de var ”grønne spejdere”... :-)

Mens Morten og Ole kikkede på spejdermærker, var Nils og jegovre i et af deres lokale supermarkeder, for at se hvad man kan købe på Island af spændende ting. Vi faldt over at man kunne købe hele fårehoveder i kølemontren, plus andre underlige ting.

Om lørdagen var vi ude og besøge deres spejdermuseum. Det lå lidt uden for byen. Det lå i en smuk dal og var et museum med rigtig mange effekter fordelt i en række rum. En lidt sjov ting var, at alle deres museumskøkkenting også var placeret i deres køkken.

Mens vi var der, var der en række helt unge spejdere, der hjalp lidt til i museet. Da det mest er ældre mennesker, der har med disse ting at gøre, spurgte vi to af de unge spejdere (jeg vil tro, at de var omkring de 16 år), om hvad de syntes, var de mest spændende ting, der var på museet. Den unge dame viste os så en række bålkapper, der var udført så de lignede kapper med hætter fra middelalderen. Det var det, som hun syntes, var det bedste.

Den unge mand viste os også en bålkappe, der havde et spejdermærke, der var fra Sydafrika med deres flag fra apartheid-tiden. Det syntes han var interessant, for det viste at det var en gammel bålkappe og fortalte noget om den tid, hvor den var fra.

Det var sjovt at opleve, hvad de unge syntes var det mest spændende på deres eget museum.

Nogle få kilometer fra hvor vi boede, var der et vulkankrater. Kerid hed det. Det var ca. 6.500 år gammelt og det var 270 gange 170 meter i diameter og 55 meter dybt. Vi gik den smukke tur rundt om det på kanten og der blev også tid til en tur ned til kratersøen, der var 14 meter dyb. Vulkanen Kerid var en del af tre kratere, der lå næsten oven i hinanden.

På konferencen blev det også bestemt, hvor de næste møder skulle være. I 2023 bliver årsmødet afholdt i Stockholm og i 2024 - i 100 året for Jamboreen i Danmark - bliver det de gule spejdere, der holder mødet i Nordsjælland et sted.

Så blev det tid til at komme hjem og da oplevede vi at se Island i strålende solskin, noget af en kontrast til det forfærdelige regnvejr, vi blev mødt af om fredagen. Vi kørte med bus gennem et helt fantastisk landskab,- grønne græsmarker med heste, vekslende med golve lava pukler, der fik landskabet til at ligne havet, blot var det lava med mos og ikke vand. En ting jeg lagde mærke til, var at der var anlagt ridestier langs alle asfalterede veje i begge retninger.

Oppe i bakkerne mod Reykjavik steg dampen op fra overtryksventilerne fra undergrunden, hvor fjernvarmen til hovedstaden blev tappet direkte fra den varme undergrund. Tænk hvis vi kunne det samme herhjemme.

Da vi endelig sad i flyet hjem, kunne man mod syd se Vestmanna øerne, hvor der var et meget stort vulkanudbrud i starten af halvfjerdserne, som ødelagde store dele af hovedbyen. Og hvis man så rigtig godt efter, kunne man se øen Surtsey, som blev dannet sidst i 1963 af et andet meget stort vulkanudbrud. Dengang kunne man simpelthen følge, hvordan en ø blev skabt.

Alt i alt en rigtig god og veltilrettelagt tur til Island. Set med mine øjne.

Spejderhilsen Peter Braunstein

Hjælp Stenlænderne med gode projektforslag

Sidste år sluttede med en dejlig nyhed. Tømmerhandler Johannes Fogs Fond bevilligede Stenlænderne 20.000 kr. til indkøb af et nyt mastesejl!

Vi er i gang med at søge de resterende penge fra andre fonde og håber på, at det lykkes og vi kan købe mastesejlet senere i år.

Men vores ambitioner stopper ikke der. Vi vil gerne søge fonde til flere projekter, så vores spejdere kan have de bedste oplevelser på Maglevad og på ture. Men vi har brug for din hjælp!

Bestyrelsesmedlem Drew er i gang med at planlægge, hvilke fonde vi kan søge og han vil gerne sende så mange ansøgninger som muligt, men han har brug for hjælp.

Til dagligt arbejder Drew som IT konsulent, og selvom han prøver sit bedste med "gør det selv" derhjemme, ved han ikke særlig meget om bygningsreglement, bygningstegninger, kloak, el osv. De fleste fonde kræver detaljeret information om projekterne, derfor kan Drew ikke sende en ansøgning afsted uden veldokumenterede planer, tegninger og budgetter. Hvis du vil bidrage med din faglige viden, så vi kan søge flere fonde, må du meget gerne kontakte Drew.

Nogle af de projekter som vi er interesserede i at lave projektforslag for, inkluderer en ny bålhytte med shelter, et udekøkken, udendørs brusebad og renovering af køkkenet. Så

hvis du har en faglig viden om dette, som du vil bruge til at hjælpe os med at få lavet disse projektforslag, skal du

skrive til drew@drew.dk med lidt detaljer om hvordan du vil bidrage.

Spejderhilsen

Drew, Bestyrelsen



Et anderledes besøg på museet

Tirsdag den 17. januar kl. 12 fik Gamle Ulv besøg på Spejdermuseet af Agnes og Anna Katrine fra Kong Svend trop, der holder til i Smørum.

De to 7. klassespiger havde valgt at skrive om "Spejderbevægelsen" som emne for det obligatoriske projekt for 7. klassetrin.

Agnes havde ledt via Facebook efter Det Danske Spejderkorps og fandt at Stenlændernes Spejdermuseum er en flittig gæst på DDS's FB gruppe. Derefter fandt hun frem til vores mailadresse og skrev til Spejdermuseet:

"Hej Spejdermuseet

Vi er 2 piger i 7.klasse som har projektopgave i uge 3. Vi har valgt, at vores emne skal være om Spejderbevægelsen. Vi ville spørge om vi kunne komme forbi og se stedet, og interviewe en.

Mvh. Agnes og Anna Katrine"

"Ja da !!!!" svarede Gamle Ulv

Vi er jo altid klar med en god historie og egentlig også klar til at få en god historie.

Interviewet havde de forberedt hjemmefra:

Interview

1. Føler du, at folk ved mere om spejderbevægelsen efter de har set museet? Hvis ja, kan du så uddybe det?
2. Hvad tror du, at man kan gøre, for at spejdere ved mere om spejderhistorien?
3. Synes du, at spejdere skal vide mere om spejderhistorie?
4. Føler du, at spejderne har ændret sig til det bedre eller til det værre?



spørgsmål 4 ...

5. Hvad vil du foreslå, at vi kan gøre for at spejdere lærer mere om det?
6. Hvad gør det, at spejdere ikke ved så meget om spejderbevægelsen?
7. Hvilken betydning tror du, at den store verdensomspændende spejderbevægelse har haft for Danmarks spejderbevægelse?

Hvad Gamle Ulv svarede er i første omgang mest vigtigt for Agnes og Anna Katrine og deres projektopgave. Vi får en kopi af deres opgave – engang.

Tankevækkende og relevante spørgsmål som jeg var glad for ikke at have kendt på forhånd, for så havde jeg ikke kunnet svare på kun 30 minutter.

Præmiekonkurrence

Hermed en opfordring fra Spejdermuseet og Gamle Ulv til at svare på Agnes og Anna Katrines spørgsmål. Send svarene pr. brev eller morse eller mail til spejdermuseet@stenlanderne.dk

Så laver vi en vi en udstilling over emnet, hvis vi får flere end 10 besvarelser.

Alle besvarelser præmieres med en spejderbog efter eget valg fra vores dubletsamling.

GOD JAGT ULVE

Spejderhilsen
Gamle Ulv (tidl. Flokfører)

Grupperådsmøde

Tirsdag den **28. februar** afholder Stenlænderne Grupperådsmøde (forældremøde/generalforsamling) på Maglevad. Det er meget vigtigt, at du sætter et stort kryds i kalenderen og møder op. Det er nemlig her, du har mulighed for at beslutte, hvordan det skal være at gå til spejder for netop dit barn!

Tambourkorpset - hvem er vi for tiden

Tambourkorpset består af medlemmer fra omkring de 10 år til dem midt i livet. Vi har siden sidste udgave af Rullen fået besøg af et tidligere medlem, som igen er blevet en fast del af Tambourkorpset.

Nogle medlemmer er nybegyndere, hvor andre har spillet musik i flere år. Nogle medlemmer har lige skiftet instrument for at lære nyt og andre har fortsat udviklingen på det, de kender i forvejen. Hos os er der plads til alle aldre og alle niveauer.

Siden sidst:

Siden sidste udgave af Rullen har Tambourkorpset spillet en række koncerter.

Vi spillede årets første udendørs julekoncert for beboerne på Plejecenter Egeparken. Her blev vi mødt af store smil og klapsalver, samt fællessang når de mere kendte julemelodier og -salmer blev spillet.

Vi havde også fornøjelsen af at spille op til Julemarkedet på Maglevad både lørdag og søndag. Det var dejligt at få lov til at spille foran venner og familie og vise jer alle hvad vi har øvet på i månederne op til koncerterne.

Hvad sker der nu:

Efter juleferien er vi startet med at øve til forårets koncerter - både allesammen sammen, men også hver for sig til enkeltundervisning. Vi ser nemlig frem til en øveweekend, hvor vi alle får mulighed for at blive undervist på netop vores niveau, så vi kan udvikle os og blive bedre til det, vi har lyst til.

Vi har stadig et par nye numre i støbeskeen, som vi glæder os til at finpudse og spille for jer.

Foruden øveweekenden er vi også i gang med at planlægge Ministævnet 2023, som finder sted i Kristi Himmelfartsferien. Til Ministævnet får Tambourkorpset besøg af gamle og forhåbent-

ligt nye venner. Vi skal bruge tiden på at øve, hygge og spille nogle fede koncerter. Når vi ved mere om hvor og hvornår vi skal spille, så skal vi nok give jer besked, og så håber vi at se mange af jer synge, klappe og danse med.

Vi er også så småt gået i gang med planlægningen af vores 45-års jubilæum. Så sæt kryds i kalenderen den 11. november.

Vil du være med?

Vi har altid plads til flere, som har lyst til at lære at spille på et musikinstrument. Hvis du allerede kan spille på et instrument, men savner nogle at spille med, så er du også meget velkommen. Også selvom det er mange år siden sidst og finessen lige skal pudses af.

Man er meget velkomment til at kigge forbi en torsdag og prøve en masse forskellige instrumenter af.

Vi spiller hver torsdag fra 18.30 i stuehuset på Maglevad.



Spejderhilsen
Tambourkorpset

Sankt Georgs Dag/Pionerspaden

Som altid er Sct. Georgs Dag den 23. april. Og i anledning af dagen uddeles Stenlændernes vandrepræmie - Pionerspaden, der uddeles til *den eller de Stenlændere, der har udvist pionerånd ved nytænkning og initiativ.*

Alle Stenlændere kan få den, og alle Stenlændere kan indstille kandidater til at få sølvspaden.

Hvis du kender en, der kunne fortjene at få spaden, skal du sende din indstilling til gruppelederen (gruppeleder@stenlanderne.dk), der så vil sørge for at bringe forslaget videre til "Pionerrådet".

Stenlændernes gruppe

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:

Formand: Lars Falk Hansen *formand@stenlanderne.dk* 23 88 84 00

Kasserer: Lone Randi Bruhn *kasserer@stenlanderne.dk*

GL Sidse Wiik *gruppeleder@stenlanderne.dk* 22 63 80 07

GLA Robin Theander

SPIRERNE (familiespejd): *familiespejd@stenlanderne.dk*

FamL Jeanette Sjølin FamA Paw Larsen

FamL Sidse Wiik FamA Kathrine Artman

FamA Mette Nielsen

SPIDSERNE (mikroflokk): *mikroleder@stenlanderne.dk*

MIKL Kathrine Johansson MIKA Lotte Markussen Lang

MIKA Pia Presser

PILEN (miniflokk): *minileder@stenlanderne.dk*

ML Katrine Johansson MA Lies van Beek

MA Lotte Markussen Lang MA Michael Windahl

MA Pia Presser MA Rune Christensen

MA Uffe Lembo

ODIN (juniorflokk): *juniorleder@stenlanderne.dk*

JL Julie Theander JA Kim Andersen

JA Tine Østergaard Holm JA Ole Jørgensen

JA Nicolai Gudmand JA Rene Michael Ankersen

JA Mette Brønsted

BRAGE (spejdertrop): *tropsleder@stenlanderne.dk*

TL Peter Bruhn

HRÆSVELGR (seniorklan): *klanleder@stenlanderne.dk*

KL Magnus Hemmingsen KL Philip Theander

Tambourkorps: *stenlandertbk@gmail.com*

OL Jonas Kukkerig MusL Tine Rickens

OA Thomas Fremlev OA Kenneth Fremlev

OA Maria Elena Nellemann OA Mikkel Rafner