



November 2022



RULLEN



Stenlændernes gruppe

Stenhøns og Stenbukke siger tak for dansen ;-)



Maglevad fra ruin til Spejderslot!

RULLEN

FORDELING OG ABONNEMENT:

Jan Wiik
omdeling@stenlanderne.dk

REDAKTION:

Morten Frederiksen og Henrik Dixen Dausell
rullen@stenlanderne.dk



Stof til Februar-Rullen afleveres til redaktionen:
senest **mandag den 23. januar**

Rullens fremtid

Du sidder nu med en nyskabelse i hånden. Næmlig den nye Rullen. Det er blevet besluttet i gruppen, at Rullen ikke skal udkomme hver måned som hidtil, men 4 gange om året. Det bliver november, februar, maj og august, og lige nu er det altså november udgaven, du sidder med.

Indholdet bliver naturligt nok i mindre omfang oplysninger om kommende programmer og arrangementer, og mere beretninger fra spejderlivet, som det leves på Spejdgården Maglevad. Lederne har besluttet, at hver afdeling (familiespejd, mikro, mini, junior osv) hver gang skal komme med et indlæg om, hvad de går og laver. Også vores forældrepatruljer vil løbende fortælle om, hvad der sker hos dem.

Vi glæder os til at læse de mange gode beretninger, og hvis **du** skulle have lyst til at skrive til Rullen, er det også meget nemt. Send en mail til:

rullen@stenlanderne.dk

og så er du godt på vej.

Rullehilsen
De to redaktører



MAGLEVAD:

Spejdgården Maglevad
Dam Holme 4
3660 Stenløse

UDLÅN AF MAGLEVAD:

udlaan@stenlanderne.dk

Kager til Julemarkedet

Kære forældre!

Det er meget snart tid til det årlige julemarked! I den anledning har vi brug for kager til kaffestuen, så fat grejet og bag en kage.

Hvis du bager en kage, kan det hjælpe med til, at spejderne kan komme på ture og få masser af oplevelser.

Har du spørgsmål, så mail eller ring til Ulla eller Dennis:

Ulla@fremlev.dk eller Dennis@fremlev.dk,

Ulla på tlf. 20 25 20 96 eller

Dennis på tlf. 61 99 49 48

Med julestuehilsen

Ulla og Dennis



Stenlændernes Julelotteri 2022

Stenlænderne har i over 40 år solgt lodsedler hver jul, det gør vi også i år.

Lodsedlerne koster 10 kr og kan betales af køber enten kontant eller direkte til gruppens mobilepay. Hvis alle lodsedler bliver solgt, så har gruppen tjent 17.000 kr. Det svarer f.eks. til 2 nye telte eller 1 ny shelter.

Det er frivilligt at hjælpe med at sælge vores lodsedler – men selv 5 solgte lodsedler er en hjælp :-). Så tænk over om bedsteforældre og naboer ikke vil støtte spejderne med 10 kr. (eller mere).

Konter afleveres til din leder. Lodsedlerne får I udleveret af jeres leder. Hvis I har bestilt 30 lodsedler, så har I også lovet os at sælge 30 lodsedler – de kan **ikke** leveres tilbage til lederne. Men I kan få flere, indtil alle er solgt.

Lodsedlerne må sælges frem til den 3. december.

Julemarked på Maglevad

Kære alle læsere af Rullen!

Julen står for døren, og dermed også Julemarkedet på Maglevad



I år spoler vi tiden lidt tilbage. Tilbage til før Coronaen lavede om på al ting, og vi vil bestræbe os på at åbne dørene på Maglevad lørdag den 3. december til et godt gammeldags julemarked.

Vi starter kl. 10.00 med at byrådsmedlem Carsten Søndergård siger et par velmenende ord (håber jeg) og er den officielle åbner af julemarkedet.

Der vil være salg og aktiviteter i alle de velkendte boder. Nogle har fået nye pladser, men vi viser gerne rundt.

Kl. 16 lukker vi ned lørdag og gør os klar til søndag fra kl. 10 til kl. 15 (bemærk sluttidspunktet).

Alle er velkomne, og tag gerne din nabo og nabos nabo med.

Husk at udover julestemning er vi der også for at samle penge ind til superfede spejderaktiviteter til det kommende år, så husk mobilen (mobilepay) og/eller kontanter.

På julemarkeds gensyn!

Julemarkedsformands knus
Jette



Juniorerne

Spejderåret er i fuld gang hos juniorerne, og det er slet ikke til at forstå, at det snart er jul, vi er jo næsten lige kommet hjem fra Spejdernes Lejr.

I september havde vi nogle seje spejdere af sted på spejder 5 kamp, på Gurreddam Spejdercenter. Spejder 5 kamp foregår fra fredag til søndag, og på den tid skal spejderne dyste i følgende discipliner: Opgaveløb, Den hemmelige udfordring, Orienteringsløb, Den gennemgående opgave og til sidst Forhindringsbanen, der både er berømt og berygtet for sit mudderbad.

Møderne op til spejder 5 kamp brugte vi på at træne spejderfærdigheder, som måske kunne bruges på turen. Alle gennemførte løbet, og næste år håber vi, at endnu flere Stenlændere har lyst til at tage af sted.

I oktober og november har vi taget mærket Kodehoved, hvor spejderne har øvet, lært og brugt meget tid på at løse alle mulige mærkelige koder. Pas på med hvad, de kan afkode nu! De har både besøgt køkkenhekse i køkkenet, fået hjælp af hemmelige agenter på 1. salen og været på løb på vejene omkring Maglevad. Forløbet blev afsluttet med et kodeløb, hvor skatten var gemt i en kiste, der var låst af 6 forskellige og mærkelige hængelåse.



I efterårsferien havde vi også 3 seje juniorspejdere på PPlan kursus – og sikke nogle fede oplevelser de kom hjem og fortalte om. Vi håber, vi kan sende mindst dobbelt så mange spejdere af sted næste år.

Frem mod Julemarkedet går møderne med julehåndværk og klargøring til selve Julemarkedet.

Vi nyder at være sammen med alle vores skønne juniorspejdere **hver eneste uge** og hvor er det fedt at se, hvor meget de flytter og udvikler sig.

Kæmpe spejderhilsen fra Juniorlederne



Tambourkorpset

Hvem er vi for tiden?

Tambourkorpset, eller orkesteret som vi også kaldes, har i løbet af efteråret fået tre nye medlemmer og vi har nu medlemmer fra omkring 10 år til dem midt i livet.

Nogle medlemmer af orkesteret er nybegyndere, og andre har spillet musik i flere år. Nogle medlemmer har lige skiftet instrument for at lære nyt og andre har fortsat udviklingen på det de kender i forvejen. Der er nemlig plads til alle aldre og alle niveauer hos os.

Hvad er der sket siden sidste udgave af Rullen:

Vi har fået flere nye numre, som vi glæder os til at spille for jer. Der er en ny julemelodi, men også nogle gode popnumre som man kan klappe, danse og synge med på (for det kan og må man godt til tambourmusik).

Derudover skal vi på en jule-øveweekend i midten af november, hvor vi skal lave en masse julemelodier. Vi skal have instruktører udefra, så vi kan lære endnu mere. Der skal både være tid til at spille sammen og fordybe sig med enkeltundervisning. Selvom weekenden er sat af til en masse musik, så er der også plads til en masse hygge, unoder, kage og grin.

Hvad kommer der til at ske hos os frem til næste udgave af Rullen:

Vi er i gang med at øve de numre, vi gerne vil spille for jer til Julemarkedet på Maglevad, hvor vi spiller både lørdag og søndag. Vi skal også ud og vise uniformen på et plejehjem, hvor julen skal spilles ind for de gamle beboere.

Efter jul lægger vi julemusikken væk for nogle måneder og vender tilbage til vores klassikere og så er der jo nok et enkelt nyt nummer eller to på programmet. Vi fortsætter med både enkeltundervisning og samspil.

Vil du være med?

Vi har altid plads til flere, som har lyst til at lære at spille på et musikinstrument. Hvis du allerede kan spille på et instrument, men savner nogle at spille med, så er du også meget velkommen. Også selvom det er mange år siden sidst og fitnessen lige skal pudses af.

Man er meget velkommet til at kigge forbi en torsdag og prøve en masse forskellige instrumenter af. Vi spiller mest på trommer, fløjter og trompeter, men der er også andre instrumenter imellem, som man er velkommen til at prøve af.

Vi spiller hver torsdag fra 18.30 i Stuehuset på Maglevad.

Familiespejderne

Skøn formiddag hos Familiespejd!

Vi lavede græskarhoveder, græskar-suppe og græskarkerner på bål, legede hoppende ståttrold - og fik en god start på efterårsferien.



Spejderhilsen
Jeanette





Bukkeweekend på Agersø 11.-12. juni

Forældregruppen Ungbukken har mange traditioner, og et af de faste punkter er den årlige Bukkeweekend, hvor vi pakker rygsækken og tager på eventyr.

Weekenden starter normalt lørdag formiddag, og vi er hjemme igen søndag eftermiddag. I år var vi på Agersø, den herlige lille ø ud for Skælskør i det sydvestlige Sjælland.

Vi havde en fantastisk tur, og her er et uddrag af referatet fra turen:

Det var med julelys i øjnene at 12 bukke mødte op på Maglevad, kampklædte til årets bukkeweekend. En flok minier, som mødte på samme tid, var ret benovede over bukkenes "uniformer" og kaldte os for ELITE-spejdere, hvilken ære!

Efter at have pakket og fyldt bilerne, kørte vi afsted, først nordpå, så over Kronprinsesse Mary's Bro, derefter sydover ad små snoede landeveje, indtil vi endte på en P-plads ved Gyrstinge Sø, lidt nord for Ringsted. Ældstes Råd havde taget kaffe med og sammen med Jettes hjemmebag samt fuglefløjt og fårenes brægen, gik det hele op i en højere enhed.

Videre gik det mod Stignæs Havn, og vi ankom i rigtig god tid. Færgen til Agersø ankom rettidigt og vi kørte 2 biler og en trailer ombord. Overfartstiden på 15 minutter blev overholdt og vi ankom i fin stil.

Bilerne kørte, og de fleste Bukke gik nu mod vores bestemmelsessted: Agersø Naturcenter. Centeret er i virkeligheden den nedlagte skole og har plads til over 30 besøgende. Vi fandt vores køjer og så gik eftermiddagen ellers med snak og hygge og et PEPI-spil. Alt mens snakken gik, forberedte Ras vores aftensmad over det lille bålsted, bøffer med kartoffelsalat.

Efter middagen var der hygge omkring lejrbalet. Bendt havde lavet et sanghæfte og snart lød Ungbukkenes sprøde, klare stemmer ud i sommernatten, hvilken fryd. Lidt efter lidt sivede de trætte bukke ind i køjerne og faldt i søvn til de mere rustikke toner fra de befugtede drøbler og stemmebånd.

Søndag morgen kl. 06:30 bredte der sig pludseligt en liflig duft af stegt bacon i hele centeret. Ældstes Råd var i gang med at forberede morgenmaden, og inden længe kunne vi indtage en formidabelt morgen-complet i den gamle have.

Kl.10 ankom Jytte. Jytte er for-person for en frivillig gruppe, som holder Naturcenteret kørende. Vi fik samling på tropperne og gik så med Jytte som guide ud på en byvandring i selve Agersø By. Vi var forbi de gamle huse og fik en del historie om hver enkelt incl. bemærkninger om beboerne. Vi kom omkring købmanden, møllen, havnen (hvor vi fik is), bådebyggeren, gadekæret, kirken, kroen og fik en hel masse at vide om livet på Agersø, både i gamle dage og i nutiden.

Jytte fortalte med indlevelse og entusiasme, men det var tydeligt, at Bukkenes fysiske habitus ikke er, hvad den har været, så da Jytte spurgte, om vi skulle tage omvejen eller genvejen, var der ikke behov for afstemninger, det blev genvejen! Vi nåede alle hjem til Centeret og Jytte fik en velfortjent ”Stenbuk” for sin mageløse indsats.

Med Ida Davidsen’s smørrebrød og Hüttemeier’s ærmeskånere som forbillede beredte Ældstes Råd, med kyndig hjælp fra flere bukke, et formidabelt frokostbord. Her var sild og sild og flere sild. Der var også pålæg. Så blev der pakket, gjort rent og til sidst låst af. Det der med at låse, er ellers ikke noget man bruger særlig meget på Agersø, her går man ind og ud hos hinanden som en stor familie.

Færgen ankom og fragtede os til fastlandet, hvor GPS’en anbefalede den korteste/hurtigste rute. Der var pitstop ved Ringsted og derefter gik det direkte hjem til Maglevad. Alle var trætte og mætte af de mange indtryk fra den helt fantastiske tur og vi sagde farvel og god sommer til alle, hvorefter vi duttede afsted til de hjemlige kødgryder.

Nu går vi så bare og glæder os til næste års Bukkeweekend, gad vide hvor vi så skal hen?

Som oplevet og nedfældet af Skriftfører Finn



Grendag hos mikro og mini

2. oktober var der grendag på Flyvestation Værløse.

Temaet var Ole Lund Kirkegaard, og vi var på posten Hodja fra Pjort sammen med Ganløse-spejderne. Spejderne skulle både flyve på et flyvende tæppe (aka møbelhunde), tegne et kort over landet Bulgislav, vaske Hodja (kaste med sæbestykker i en balje) og sørge for at bringe mad til Hodja i fængslet (med æbler gemt i en turban).

Da vi var færdige med grendagen, blev spejderne transporteret til Maglevad, hvor der skulle overnattes. Spejderne var lidt trætte, så vi fik pizza, hyggede ved bål og gik tidligt i seng.



Det var en rigtig god weekend!



Mikro-/mini bliver til en minigren

I år har vi samlet mikrogrenen og minigrenen, så vi nu har én stor mikro-/minigren med ca. 37 spejdere. Der er 7 ledere og 3 tropspejdere til at gennemføre møderne.

Det giver en ro, at alle tilstedeværende spejdere om mandagen laver det samme. De større spejdere er rigtig gode til at hjælpe de mindre.

Spejderhilsen
Lederne

Maglevad i 50 år

I år er det præcis 50 år siden, at Maglevad skiftede status fra bondegård til Spejdergård.

Den 16. december 1972 rykkede Stenlænderne ind og tog Maglevad i besiddelse. Det skete med pomp og pragt. Hele spejdergruppen gik med spejderkærre fyldt med alle spejdertingene fra Spejderhytten Bækholm i den ene ende af Stenløse gennem byen til den anden ende. Ud til en mark, hvor Maglevad lå helt alene for sig selv. Der var intet gymnasium, intet industrikvarter, ingen Dam Agre – kun Maglevad.

Og Maglevad var en ruin dengang. Kommunen havde besluttet sig for at den skulle rives ned, da det var farligt at færdes på gården. Men ved hjælp af frivillige forældres arbejdsindsats blev Maglevad langsomt forvandlet fra ruinhob til funktionsduelig Spejdergård.

Hvis du er interesseret i hele Maglevads spændende historie, har Spejdermuseet i 1999 lavet en udførlig beretning om opbygningen og vedligeholdelsen af Spejdergården, samt det politiske spil der løbende har været med kommunen om Spejdergårdens fremtid. Du vil også kunne finde den på Stenlændernes Hjemmeside under fanen med historie. God læsning.

Så når du kommer ud til Julemarkedet i år, så kig dig omkring en ekstra gang og tænk på de 1000 vis af arbejdstimer, som spejderforældre har lagt igennem 50 år for at vi kan have så dejlige faciliteter at boltre os på.



Hvem er damerne i de røde veste?

Du har sikkert prøvet at komme ud på Maglevad og mødt en dame i en rød vest. Nogle gange kommer de faktisk i hele flokke.

Vi kalder os Perlehøns (i daglig tale Perlerne) og består af spejdermødre, tidligere spejderledere, gruppeledere osv. Vi er en del af forældrepatruljerne, der holder til på Maglevad. Vi er 22 tidligere spejdermødre og spejderledere, som mødes på Maglevad den tredje fredag i måneden. Perlehønsene blev startet i 1983 og flere af perlehønsene har været med fra starten.

Til hvert møde er der et tema, det kan fx være museumsbesøg, foredrag eller en rundvisning.

En vigtig ting for Perlehønsene er også at hjælpe med ved diverse spejderarrangementer på Maglevad, det være sig Fastelavn, Sct. Hans og ikke mindst det årlige store Julemarked, hvor en stor del af Perlerne er involveret. Der vil du ofte møde damerne i de røde veste.

Nu tænker du jo nok – og hvorfor har de røde veste på? Ligesom spejderne også har uniform på, når de kommer til deres møde, blev vi enige om, at vi også ville have en uniform, men den skulle være lidt anderledes end en spejderuniform, derfor de røde veste med vores symbol på.

Vi glæder os til at møde jer på Maglevad.

Perlehilsen
Perlerådet



Tak for en god tid

Kære spejdere på Maglevad,
Perlehøns og Ungbukke!

Vi – Stenhøns og Stenbukke – vil gerne takke for den fantastiske og værdifulde tid, vi har haft sammen, og ikke mindst for de mange år, der har fundet sted på og omkring Maglevad.

Det har været som ledere af spejderne, på familielejrene, arbejdet med at udbedre Maglevad til et fantastisk sted, Julemarkedet mm., samt Fællesmøderne i Mødre/Fædre patruljerne og vores egne møder ikke at forglemme – omkring 500 i alt.

Alt har haft sin basis i det gode spejderarbejde og det sammenhold, der udspringer heraf.

Stenhøns og Stenbukke har nu nået en alder og en fysisk formåen, der gør at vi må takke af, medens det endnu kan gøres med en rest af værdighed.

På vores sidste møde den 4. marts 2022 opløste vi Stenhøns og Stenbukke som forældrepatruljer og udbragte vort sidste STENHØNS og STENBUK. Efter 50 år var det sært vemodigt og følte dog så rigtigt.

Men det bliver sært og sikkert også lidt svært ikke længere at skulle afsted den første fredag i måneden med kurs mod Maglevad.

Vi ønsker alt det bedste for alle spejderne på Maglevad og for alle som slutter op dette gode arbejde.

På vegne af Stenhøns og Stenbukke
Emil Timm

Pionerspaden blev uddelt i august

Spaden blev uddelt med følgende begrundelse:

”Spaden er Stenlændernes æresbevisning. Den gives til den/de personer som har gjort noget ekstra-ordinært og ny-tænkende og inspirerende for gruppen.

Derfor vil vi gerne indstille ikke mindre end 3 personer. 3 personer som i forbindelse med Spejdernes Lejr har KNOKLET for at vi og 32.000 andre spejdere kunne få en god lejr.

3 personer som også har formået at lokke en håndfuld af vores unge spejdere til at være frivillige og dermed vist dem endnu en side af det store spejder-fællesskab.

De har KNOKLET FØR lejren, UNDER lejren og EFTER lejren. De har bygget op, gravet ned, bygget op og revet ned og kørt ufatteligt mange kilometer både på lejren og mellem lejren og Maglevad.

De har set muligheder i de materialer som lejren syntes var affald og har dermed set synergier i at bortskaffe lejrens affald og materialer som vi i gruppen kunne bruge. Feks. alt det brænde som ligger her i gården - det er faktisk den store indgangsportal fra lejren.

De har simpelthen lagt en KÆMPE indsats og vi er STOLTE af at de er Stenlændere!

Vi indstiller hermed at Spaden tildeles Mads Brøndsted, Mette Brøndsted og Peter Bruhn!"

Kæmpe tillykke!



En stor Stenlænder er her ikke mere

Den 16. februar 2022 døde Kirsten Hermann.

Der er muligvis ikke mange af Rullens nutidige læsere, der ved hvem hun var og hvad hun betød for Stenlænderne, men vi kan så fortælle, at meget af det du oplever, når du færdes hos Stenlænderne kan tilskrives Kirsten og hendes utrættelige virksomhed.

Kirsten var selv pigespejder på Østerbro som barn. Som hun har fortalt, så var det en verden, der åbnede sig for hende, og hendes tysklærer skrev i hendes karakterbog, at hun var mere optaget af at rende rundt med et kosteskaf (en spejderstav) end at læse tyske verber...

Da hun og hendes mand Tony flyttede til Søsุม ville deres ældste søn Torben gerne være spejder. Men der var ledermangel og man ville lukke flokken. Kirsten blev derfor leder i 1969 og var så på Maglevad de næste 31 år. Ja nogle gange havde man bogstaveligt oplevelsen af, at hun var herude altid, for uanset hvornår man kom, så var Kirsten der, eller hun kom lige forbi.

Dvs. i starten var hun nu ikke på Maglevad, for der var ingen af Stenlænderne. Og vi hed ikke engang Stenlænderne, da hun startede,

men 1. Stenløse Trop og Flok, og så boede vi i spejderhytten på Bækholm. At vi overhovedet har Maglevad skyldes også bl.a. Kirsten. For da Stenlænderne havde vokseværk i starten af 70'erne, var hun med til at opdage Maglevads muligheder og få overbevist kommunen om, at det var det rette sted for Stenlænderne.

Kirsten var Stenlændernes første Gruppeleder. Og så har hun i øvrigt gennem de mange år hos Stenlænderne haft alle de jobs, der var mulige – fra minileder til juniorleder, tropsleder, formand og kasserer. Ja, hun har aldrig været klanleder, men det er også det eneste... Hver gang der manglede en hånd, så var Kirsten klar.

Og ikke nok med det. Hun blev hurtigt involveret i divisionens arbejde og kort efter var hun divisionschef for det, der dengang hed Frederiksborg Division. Og da den division blev for stor, var hun med til at oprette Ege division og blev divisionens første divisionschef.

Kirsten fik Stenløse kommunes lederpris og hun har fået Korpsets hæderstegn. Faktisk har hun som den eneste fået hæderstegnet to gange! Noget man ellers ikke kan.

Kirsten brændte for spejdersagen og var i en lang periode indbegrebet af Stenlænderne. Ikke alle kendte Stenlænderne, men de kendte Kirsten.

Vi vil huske Kirsten som en ildsjæl, der virkelig mente noget med spejderiet. Som hun skrev i Stenlændernes 50 års jubilæumsskrift:



Husk at dele arbejdet og ansvaret mellem jer, så bliver kammeratskabet så stærkt, at vi kan give af vores overskud til resten af verden, som jeg føler Baden-Powell ønskede det.

Kirsten gik ikke til spejder
– hun var spejder.

Tak for alt ”Tjeik”

Spejderhilsen
Morten Frederiksen

Stenlændernes gruppe

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:

Formand: Lars Falk Hansen *formand@stenlanderne.dk* 23 88 84 00

Kasserer: Lone Randi Bruhn *kasserer@stenlanderne.dk*

GL Sidse Wiik *gruppeleder@stenlanderne.dk* 22 63 80 07

GLA Robin Theander

SPIRERNE (familiespejd): *familiespejd@stenlanderne.dk*

FamL Jeanette Sjølin FamA Paw Larsen

FamL Sidse Wiik FamA Kathrine Artman

FamA Mette Nielsen

SPIDSERNE (mikroflokk): *mikroleder@stenlanderne.dk*

MIKL Kathrine Johansson MIKA Lotte Markussen Lang

MIKA Pia Presser

PILEN (miniflokk): *minileders@stenlanderne.dk*

ML Katrine Johansson MA Lies van Beek

MA Lotte Markussen Lang MA Michael Windahl

MA Pia Presser MA Rune Christensen

MA Uffe Lembo

ODIN (juniorflokk): *juniorleder@stenlanderne.dk*

JL Julie Theander JA Kim Andersen

JA Tine Østergaard Holm JA Ole Jørgensen

JA Nicolai Gudmand JA Rene Michael Ankersen

JA Mette Brønsted

BRAGE (spejdertrop): *tropsleder@stenlanderne.dk*

TL Peter Bruhn

HRÆSVELGR (seniorklan): *klanleder@stenlanderne.dk*

KL Magnus Hemmingsen KL Philip Theander

Tambourkorps: *stenlandertbk@gmail.com*

OL Jonas Kukkerig MusL Tine Rickens

OA Thomas Fremlev OA Kenneth Fremlev

OA Maria Elena Nellemann OA Mikkel Rafner