

Sankt Hans tale hos Stenlænderne 2018

Tak fordi jeg måtte komme og holde denne bårtale i på denne, må man vel nok sige, anderledes Sankt Hans aften.

Sidste år var det mildes talt meget svært at få ild i bålene og der måtte hjælp til med tørt brænde og brandbare væsker

Det er ikke helt det samme, når vi ikke har det traditionelle bål, at samle os om.

Det skyldes, som vi ved den tørke der har været i hele landet de sidste måneder.

Men man kan vel også godt sige, at intet er helt som det plejer, som vi godt kan li det og sætter pris på.

Vi kan godt lide traditioner og en af dem er Sankt Hans bålet, Heksen der flyver til Bloksbjerg. Sangene, som vi kender og kan synge med på og det at være sammen om, at markerer nu er det sommer og for mange også starten på ferien.

For ikke så mange år siden flyttede skolerne deres ferie så den startede senere fordi der, som man sagde, det gode vejr kommer når børnene starter i skolen.

Ja i år må vi så sige, at der er vendt op og ned på det.

En lidt anderledes start på sommeren i år.

Vejret er noget vi danskere altid har talt meget om. Sikkert fordi vi bor i et land hvor vi har fire årstider med meget forskelligt vejr og vi har altid, som landbrugs land været meget afhængige af vejret.

Nu taler vi ikke bare om det. Nyhedsudsendelserne i radio og tv har udviklet sig til underholdningsprogrammer, med dramatik, mystik, reportager fra områder i hele verden hvor vejret har skabt katastrofer m.m.

Studieværter der med indlevelse og stor overbevisning kan få os til at glædes og bekymres over det vejr vi har lige nu eller vil få i den nærmeste fremtid.

På vores mobil telefon har vi APP der opdaterer os hele tude om vejr situationen lige nu, der hvor vi er, og der hvor vi ønsker det.

Nogle gange burde vi nok bare se op og se ud på vejret og mærke det som det er og smide bekymringerne væk for en tid.

Vejret eller klimaet, som vi kalder det, når vi taler om udfordringerne vejret giver os mennesker, når det ikke arter sig til vores bedste.

Klimaet har altid været noget foranderligt, især når vi ser det over årtier over århundrede og årtusinder.

Det går bare meget stærkere nu.

Ok da jeg var barn og gik i skole, det vil nogen måske sige er meget lang tid siden og det er det også, der havde vi også undervisning som handlede om vejret og hvordan det danske landskab var blevet til og hvordan istiden havde formet landet da isen smeltede og trak sig tilbage.

Det læreren også fortalte var, at der ville komme en ny istid og det må han havde gjort meget overbevisende for jeg var sikker på, at vi ville fryse ihjel inden jeg nåede konfirmationsalderen.

Klimaforandringerne og følgerne af dem rammer os hårdere og voldsommere end nogen sinde før og verden har heldigvis nu accepteres, at det ikke kun er naturen og jordens kræfter der forandre sig, vi mennesker har også et ansvar for de ændringer.

Vores forbrug af jordens resurser og den måde vi håndterer dem på, er vi blevet meget mere beviste om og i de sidste årtier er der taget mange initiativer til at ændre vores adfærd.

Vi sortere og genanvender rigtig meget og vi er godt på vej med miljørigtig energi.

Nu er det helt naturligt, at vi renser vores spildevand og ikke mere lukker det urensset ud i åer og vandløb, som før var åbne kloakker. Åerne førte det ud i fjorde og i havet, hvor livet i vandet forsvandt.

For ikke så mange år siden ville det være helt utænkeligt, at vi kunne fiske og bade i havnene.

Det er et af de tydeligste tegn på, at det hjælper at gøre noget og passe på vores natur.

Her i Egedal værdsætter vi vores skønne natur. En natur som er et af de klareste tegn på hvad istiden har efterladt sig.

Smukke bakker og dale der er skåret af den smeltende is. Store sten som isen har skubbet hertil oppe fra Norge. Vi har smukke skove og søer omkring os og et landskab der stadigvæk dyrkes og passes på.

Vi er meget beviste om at passe på vores natur og jo mere vi ved om den jo mere passer vi på de resurser der er i naturen.

I Egedal er der mange foreninger og grupper der knytter sig til aktiviteter i naturen.

Disse mange foreninger sørger for, at der hele tiden bliver holdt et vågent øje med de mange naturværdier vi har omkring os.

I rigtig mange år har det været spejderne der har været kendt for at lære om og bruge naturen i deres aktivitet.

Rigtig mange børn, unge har haft stor glæde af det, men det har også givet en bevidsthed om, at naturen skal vi passe på. En bevidsthed som mange har taget med i deres voksenliv og som har medvirket til at vi er meget mere beviste om, at det er en sag for os alle og at vi kan og skal bidrage og gøre en indsats.

Lige nu er der ikke et eneste politisk parti der ikke har et eller flere grønne udspil til debat og meldingerne kommer næsten dagligt.

Det er i sig selv også godt, men jeg mener nu bare, at det er de foreninger der har naturen som deres aktiviteter, som for eksempel spejderne, der stadigvæk er nogle af de bedste ambassadører for at ændre vores holdninger til miljø, klima og naturen.

Jeg startede med at sige noget om vejret, om danskernes interesse for vejrmeldinger og vejrudsigter for klima forandringer og det det medfører.

Og det er der i sig selv ikke noget nyt i.

Da det er noget der interesserer mig meget, har jeg har set lidt tilbage i tiden ikke helt tilbage til istiden, tættere på vores egen tid og lige her omkring vores område.

Mange af jer har nok hørt om udfordringerne ved Værebros Å og det som følger med der.

Jeg bor selv tæt på Værebros Å og i 1980'erne var der næsten ingen vand i Åen og selvfølgelig næsten heller ikke noget liv i Åen. Man kunne slet ikke som spejder, sejle i kano på Åen i de tørrer måneder.

Den gang var der kræfter der ville have mere vand ført til Åen. Sådan kan naturen ændre sig på meget kort tid. Og så kræver det, at vi mennesker også omstiller os hurtigt og tager udfordringerne op.

Rigtig god Sankt Hans og en rigtig god sommer.