

Program for januar

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf. 40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Søndag	4.1.	Nytårsløb. Vi mødes ved Stenløse Rådhus kl. 10. Klokkeren 13 er der Nytårs-gudstjeneste.
Mandag	5.1.	Intet møde
Mandag	12.1.	Vi laver figurer og bager dem
Mandag	19.1.	Møde
Mandag	26.1.	Møde



Tillykke med fødselsdagen til:

Magnus den 3. januar

Mikro-hilsener
Camilla, Jimmi, Paw og Rikke

Julemarkedet takker af for 2008!

I skrivende stund (mandag eftermiddag, 8. december) sidder jeg her, og kan næsten ikke lade være med at smile hele tiden :-)

Vores weekend er gået over al forventning. Både vejret, stemningen og salget var forrygende! Jeg vil igennem Rullen gerne sige tak til **alle**, der har ydet en indsats for at dette kunne lade sig gøre. Jeg kan ingen nævne specielt, da jeg med garanti ville komme til at glemme en, og så er det bedre at sige TAK til ALLE!

Nogle har selvfølgelig knoklet mere end andre, for at dette kan lade sig gøre. Jeg håber blot, at ingen er slidt helt op, og at alle vil komme igen til næste år! Jeg ved, at vi skal have de **store** udkigsbriller på, da Grethe i loppemarkedet har besluttet, at nu vil hun ikke være primus motor på den del mere.

Hanne stopper efter 25 år med Lucia (afløser er på plads), og vi er begyndt at søge efter nye unge kræfter til flere boder. Dejligt at flere allerede har meldt sig!

Som tidligere skrevet til alle lederne (i forbindelse med lodseddel-salget), jo flere vi er til at løfte, jo mindre er der til hver enkelt at gøre. Og det er jo dejligt, hvis alle har bare lidt tid til også at nyde alle de gode tilbud på Julemarkedet.

Så endnu en gang TAK til alle for den store støtte og arbejdsindsats. På gensyn til næste år! Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle og jeres familier

Spejderjulemarkeds knus Jette



Det var et fantastisk loppemarked - igen

Tak til de "Stenhøns" der hjalp med at pakke ud og tak til de "Ungbukke", der hjalp med at få tingene ind. Tak til forældre og andre, der hjalp med at sælge. Og rigtig mange tak til dem, der hjalp med at rydde op, da næsten alle var gået.

Vi solgte for 50 øre mindre end sidste år, så vi kommer igen til forårs loppemarked i april.

På gensyn, LOPPE GRETHE

Kære Alle Lucia børn

Jeg vil sige jer mange tak for 25 dejlige år. Det har været en stor fornøjelse for mig at undervise jer, altid søde og venlige. Jeg ved, at jeg kommer til at savne jer rigtig meget, men jeg vil jo nok møde jer på Maglevad og få et lille gensynskram.

Mange Lucia Knus Hanne



Tak til alle for året der er gået godt!

Jeg vil lige benytte årets første rulle til at takke for ledernes kæmpe indsats. Vi er blevet flere børn i løbet af 2008, hvilket har betydet, at nogle af jer har måtte løbe endnu hurtigere, end I plejer.

Vi har haft nogle fantastiske ture og oplevelser i løbet af året, alt sammen pga. af den entusiasme og glæde, I viser ved at gøre noget for de børn, der gerne vil være spejdere. Det er ikke svært at være gruppeleder med ledere som jer. Tak for det.



Selvfølgelig også en tak til Rulle-redaktørene, bestyrelsen, forældre og forældrepatruljer og alle de led der er i den kæde, der udgør Stenlænderne.

Glæder mig til at tage hul på et nyt år sammen med jer.

Jens ½Gruppeleder

Nytårsløb

Husk, at året starter med et frisk lille nytårsløb sammen med de andre spejdere og FDF'ere i Stenløse.

Det sker Søndag den 4. januar. Vi mødes ved Stenløse Rådhus kl. 10, hvorefter vi futter ud på et spændende løb arrangeret af de grønne spejdere. Klokken 13 er der Nytårsgudstjeneste i Stenløse kirke. Her er alle velkomne. Vi slutter af med at ønske hinanden et godt nytår.



Program for januar

Mødedag mandag fra 18.00 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.00.

Søndag	4.1.	Nytårsløb
Mandag	5.1.	?
Mandag	12.1.	Møde
Mandag	19.1.	Møde
Mandag	26.1.	Møde



Husk: Tøj efter vejret til alle møderne. Vi skal være meget udendørs, hvis vejret tillader det.

Med spejderhilsen
Nils, Vivi og Klaus



Program for januar

*Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.
Husk at melde afbud til Kim på tlf. 26 84 80 04*

Søndag	4.1.	Nytårsløb
Mandag	5.1.	Skræpmøde
Onsdag	7.1.	Luksuslejr - bål
Onsdag	14.1.	Luksuslejr - bowling
Onsdag	21.1.	Luksuslejr - bowling + lejrkøkken
Onsdag	28.1.	Luksuslejr - lejrkøkken



Tillykke med fødselsdagen til:

*Elizabeth den 7. januar
Line den 8. januar*

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Korpsrådsmøde - på den fede måde!

- Molich beretter:

Korpsrådsmøde - suk. Spild af tid. Gamle mennesker, der tror at spejderVÆRDIER, er det vigtigste for alle spejdere. De mødes og drikker kaffe. Og så snakker de ellers bare deres mærkelige sprog - bla bla lovforslag bla bla. Sådan er et korpsrådsmøde - eller sådan var det i hvert fald om søndagen fra 14-14:30. Eller det vil sige, vi drak kaffe om morgenen ing... og så var der vist nogle enkelte, der var over 50 år... Og lovforslag blev vist nævnt på et tidspunkt.

Lørdag - vi starter med morgenmad, man møder andre seniorer, man kender fra diverse kurser - mødes med andre fra divisionen, snakker om hvad der skal foregå. Senere introduktion fra de to spejderchefer - ikke "Goddag og velkommen til bla bla bla", men "Hej Thomas!" - "Hej Helle!" - introduktion på den fede måde. Prøv nu at høre - verden gik ikke i stå i år 2000 og verden består ikke af robotter, der følger logos, patos og ethos.

Korpsrådsmødet var i år en virkelig oplevelse - man havde på forhånd valgt sig ind på aktiviteter på de forskellige scener, fordi der var festivaltema. Her kunne man så opleve andre grupper berette om, hvad de gør for at skabe noget nyt spejderarbejde. Vi var på orienteringsløb med GPS'er - fremtiden i fokus, og der blev fortalt om fælles gruppespejdermøder, ligesom vi har vores fællesspejd. På andre scener kunne man snakke med andre seniorer om deres projekter for at få klaner i gang, man kunne høre om rejseholdet, høre om de forskellige kurser, der tilbydes seniorer - ja man kunne praktisk talt høre om alle de tilbud, der er for ledere og seniorspejdere.

Lørdag aften sluttede af med underholdning fra det forholdsvis kendte 90'er band "Nice Little Penguins" - ikke et band undertegnede kendte. Han var nok liiige under målgruppen, men de spillede stærkt op til dans og folk dansede til koncerten sluttede kl. 23, hvor der så var natmad og åbne barer. Desuden kunne man feste videre i tilstødende lokaler, hvis man ønskede at møde andre seniorer i "deres rette element" *wink*. Om aftenen blev vi så indkvarteret på en skole i nærheden, og folk var flinke til at hjælpe hinanden. De fleste har jo nok været spejdere i mange år - så det kommer jo automatisk med det.

Søndag forsatte "koncerterne" så, og man kunne gå frit rundt mellem boder og koncerter og opleve hvad man havde lyst til - ingen tvang nogen til noget, og man skulle ikke sidde og skrive lange idéforslag til hvordan man kunne komme på nye idéer. Man snakkede bare med folk, der havde haft succes eller som prøvede nye idéer og hørte om dem. Under virkelig hyggelige forhold. Undertegnede nåede bl.a. at skrifte alle sine dårlige fordomme om seniorarbejde, for derefter at blive døbt på ny med ørkenvand, der (burde) give fornyede idéer.

Da vi så afsluttede lidt mere end 24 timer efter vi begyndte, skulle vi jo til det faktisk efterhånden lidt spændende - man fik indflydelse på noget i korpset ved at kunne stemme og dermed repræsentere sin gruppe. Der var nu kun én eneste afstemning, der skulle tælles - så det nåede ikke engang at blive kedeligt - på trods af at ordstyreren blev yderst fornærmet over, at folk rent faktisk benyttede muligheden for at stille spørgsmål til det, de skulle stemme om... ;-)

Mit syn på korpsrådsmøde er i hvert fald ændret markant - det er meget mere a la et NyS/PLan kursus for leder/seniorer - bare på 24 timer, hvor der så til sidst også er nødt til at være visse officielle vedtagelser ved afstemning.

/molich



Nyt fra Museet

Stenlændernes Spejdermuseum ligger i Stalden på Maglevad. Hvis du altså skulle være i tvivl.

Og hvad er så det? Ja, et museum er jo en støvet og kedelig indretning, som alene er til, for at nogle gamle nisser kan mindes, hvordan det var, dengang de var knap så gamle. Eller hvad...?





BRAGE

Troppen's program.

*Husk at melde afbud til din tropsleder
Jesper Kok på tlf. 40 87 95 29*

Søndag	4.1.	Nytårsløb
Tirsdag	6.1.	Planlægning af næste halvår
Tirsdag	13.1.	
Tirsdag	20.1.	
Tirsdag	27.1.	





*Tillykke med fødselsdagen:
Mikkel den 13. januar
Camilla den 30. januar*

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper
Camilla og Carsten



Græøvelgr

Program for januar

Infotid 20.15 - 20.30. Afbud til Thomas 31 17 07 29 inden 18.00.

Søndag 4.1. Nytårsløb. Husk dine ubrugelige julegaver. Andre kan få glæde af dem...



Jamen, jamen!
Så er jeg jo færdig...



Tillykke med fødselsdagen til:
Thomas den 29. januar

Udstillingen er en appetitvækker. En smagsprøve på hvad spejder også er. Små sjove anekdoter. Effekter fra i går og for 100 år siden. Alt sammen præsenteret, så du forhåbentlig bliver klogere af at besøge os. Det nyeste vi har i udstillingen, er en cheeseburger ... på dåse!

Til julemarkedet lykkedes det at få en helt ny udstilling på benene. I de forskellige monterer er der nu udstilling om bl.a.

- Seniorlivets glæder (og det modsatte)
- Lejrudstyr gennem tiden
- Sporing, snigning og signalering (BP som spion)
- Bukke og høns
- Sct. Georgs Gilderne
- Medaljer og hæderstegn



Udstillingen vil løbende blive udbygget og forhåbentlig også give de besøgende mulighed for at lege med. Et morseapparat er allerede forbundet, så der kan sendes besked fra den ene ende af lokalet til den anden.

Og som man kunne læse i december Rullen, har Brage leget med. De havde klædt sig ud i gamle uniformer, som de faktisk også havde på til Julemarkedet. Og besøgende på museet fremover, vil da også have mulighed for at prøve at ligne en spejder fra "gamle dage".

Endelig havde museet også opfundet en skattejagt til Julemarkedet. En veritabel nyskabelse! I alt ca. 25 børn opdagede skattejagten, hvor det drejede sig om at gå på udforskning i Maglevads gemmer. En række fotos fra forskellige steder på Spejdergården skulle findes og markeres korrekt på et kort. Det var ikke lige let, men de fleste klarede opgaven flot.

Og hvis de lidt større børn (og voksne) skulle have lyst, så er der jo en historisk historie bag alle billederne... Så måske gentager vi ideen til et andet arrangement, og i hvert fald igen til næste jul.

Til sidst vil vi fortælle, at vi fremover vil have en lille rubrik her i Rullen, hvor vi fortæller "Nyt om gammelt". Så hvis du sidder inde med et spørgsmål, om hvorfor noget spejderhistorie er, som det er, kan du trygt sende spørgsmålet til Rullen. Så vil vi forsøge at svare.

Med spejdermuseumshilsen "De gamle nisser"

Nytårs-speech von der Molicheit's corner

Endnu et år er gået

Nye engle er kommet til verden

Nye duer har skidt på diverse kirker

Nye myg har terroriseret mennesket.

Kuglepenne ER og BLIVER kuglepenne.

Molich er tilbage i sine vante omgivelser.

En gang for lang tid siden ude på landet boede en blyantspidser helt for sig selv. En dag hjalp den en blyant med at blive spids, og blyanten sagde at den til gengæld ville skrive et brev til kongen om at blyantspidseren skulle forgyldes. Men dagene gik, og blyantspidseren fik ikke flere besøg. En dag kom der dog en kuglepen forbi, og blyantspidseren opdagede den var forældet. Den drog sørgmodigt ind til byen for at finde nyt arbejde. I byen var helt nye trykkerier og moderne teknologier skudt op, og ingen kunne bruge blyantspidseren, der ikke engang var elektrisk. Mens blyantspidseren forsatte sin v

Haha, hvor er det synd for jer at I ikke fik slutningen hva, learn!!

Ej, den har du jo brugt før, øh, nej ?

Jo!

Nej for jeg fortsætter den jo nok her ing... lissom...

...vandring gennem byen for at finde job, gik en ensom tømmerblyant rundt for sig selv. Den var ikke blevet spidset i længe tid, og var ikke så spids længere. En dag mødtes de to, og med møje og besvær fik de klemt tømmerblyanten ind i hullet på blyantspidseren, og tømmerblyanten var lykkelig for igen at blive lang og spids. -

Et ægte eventyr, der kunne have været skrevet af enhver gammel kunstner fra den romantiske periode i Danmark, men I dette år 2008 ville en sådan historie blive betragtet som uegnet for børn og stærkt pornografisk... jeg synes bare den var sjov, tjih...!

TAG DIN TELEFON, mayn

Hvis nogen ved hvad en "Dean dry Martini" er, bedes de venligst uddybende forklare for os udvidende sjæle.

Herrens år er gået, et nyt går os i møde - mon dronningen igen lige for nylig har sagt at vi er på vej ind i 2008? Ingen ved det, før de fantastiske traditioner bliver opfyldt til fulde af kongehuset. (Knep knep, drik drik, hor hor, snif snif) - Man må godt, hvis det er et citat fra en sang.

Jeg er yderst modtagelig for kritik, og hvis nogen mener at det kommende år kommer til at indeholde noget nyt og spændende må de endelig gerne skrive til mig på hmm.dk

Gå nu væk Mia... vi vil ikke have dine blyanter.



//Molich, out



Program for januar

Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Husk afbud til din OL

Søndag	4.1.	Nytårsløb
Torsdag	8.1.	Øve
Torsdag	15.1.	Øve
Torsdag	22.1.	Øve og spil
Torsdag	29.1.	Spil og øve

Husk hellere at have for mange lag tøj på, som man så kan tage af efterhånden som man får det for varmt. I stedet for at stå og mangle et lag tøj som man ikke kan tage på når man har det for koldt!



Tillykke med fødselsdagen:
Nadia den 11. januar
Thomas den 29. januar

Tambourhilsen
Orkesterlederne