

---

## Program for oktober

---

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf. 40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Lørdag	4.10.	Mikrodag
Mandag	6.10.	Vi snitter og laver mad over bål
Mandag	13.10.	Efterårsferie - intet møde
Mandag	20.10.	Kimsleg
Mandag	27.10.	Halloween-lygter
Lørdag	1.11.	Avisindsamling; 9-13

Tillykke med fødselsdagen til:

Camilla den 7. oktober  
Kasper den 17. oktober



Mikro-hilsener  
Henrik, Paw og Rikke

## Lodsedler



Julen nærmer sig, og det betyder, at det snart er tid for salg af Stenlændernes julelodsedler.

Sidst i oktober måned får hver spejder udleveret en pose lodsedler. Stenlænderne har tilladelse til at sælge lodsedler i tidsrummet fra 1. november til julemarkedet i december. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at det er lettest at sælge lodsedler i starten af perioden.

Og så lidt repetition:

Hos Stenlænderne har der indtil nu været enighed om:

1. at det ikke skal være familiens økonomi, der bestemmer om barnet kan være spejder
2. at det er en god idé, at børn lærer at yde for at kunne nyde.



Derfor tilstræber vi at fastsætte et kontingent og en deltagerpris på lejre og ture på et niveau, hvor alle kan være med - også familier med flere børn.

Jo flere penge vi kan få hjem på indtægtsgivende aktiviteter - nærmere betegnet avisindsamlinger, julemarked og lodsedler - jo billigere bliver det for den enkelte spejder/familie.

Stenlændernes overskud på lodsedlerne er ca. 17.000 kr. Omregnet til kr/spejder bliver det ca. 190 kr.

Hver spejder sælger mindst 50 lodsedler á 5 kr. Jeg synes, at det er et rimeligt krav, idet hver spejder så bidrager med en indtægt svarende til det overskud, vi har på lodsedler pr. spejder! Der er ikke returret på første portion lodsedler - og vær glad for, at der er nogle, der sælger flere - endda mange flere. Det nyder alle godt af.



Med venlig hilsen  
Poul Salling  
og  
Julemarkedsformands knus  
Jette Velsboe

## Kanotur og oprykning på Værebros Å.

Søndag den 24. august vågnede vi op til en dejlig dag med tørvejr og solskin. Forældregruppen havde inviteret spejdere med forældre og søskende, til at komme ud og sejle i kano på Værebros Å.

Vi mødtes i Veksø kl. 10.00 - kanoerne blev gjort klar. De første blev sat i vandet og inden længe var alle kommet af sted. Solen skinnede, og det var rigtig hyggeligt at se Stenløse fra en helt anden side. Køn natur med køer langs åen, som nysgerrigt så til, mens vi alle sejlede forbi.

Da vi nåede til Blæsenborgvej, var det tid til frokost, så vi trak kanoerne op på land. Mens vi ventede på, at de sidste skulle nå frem, blev der tid til lidt hyggesnak. Da alle var ankommet, spiste vi frokost. Meget lækre hjemmelavede sandwich og bagefter var der mulighed for at nyde en kop kaffe og et stykke kage.

Inden vi skulle tilbage med kanoerne, var det blevet tid til oprykningen. De spejdere, som skulle rykke op, fik tørklæde for øjnene, så de ikke kunne se, hvad der skete og hvor de blev ført hen. Spejderlederne og deres hjælpere havde så lagt en stjerne, hvor man skulle kravle igennem og komme ud det rigtige sted, alt efter hvilken afdeling man skulle rykke op til. Når spejderne nåede ud det rigtige sted, blev de budt velkommen i den nye afdeling.

Så blev det tid for at komme af sted i kanoerne igen, og lidt sværere blev det, da vi skulle sejle mod strømmen på vejen tilbage, men det gik og alle kom mere eller mindre tørre hjem.

Tak til:

- Vibeke og Jeanette for et godt arrangement
- Mor Jette for nogle lækre sandwich
- De forældre som havde bagt kage.

Tusinde tak for en rigtig sjov og dejlig tur på Værebros Å.

Emil Nielsen og Rasmus Vallentin



## Program for oktober

*Mødedag mandag fra 18.00 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.00.*

Søndag	5.10.	Sct. Georgs Gildet i Ølstykke inviterer på opgaveløb i skoven. Afgang fra Maglevad kl. 9.30 og hjemkomst senest kl. 16
Mandag	6.10.	Vi skal lære om kniven
Mandag	13.10.	Efterårsferie - intet møde
Mandag	20.10.	Kniven er et vigtigt arbejdsredskab for spejdere, MEN det er overhovedet ikke legetøj
Mandag	27.10.	Vi forbereder forældremødet. Der er forældremøde fra 19.15 - 20, med både generel orientering om aktiviteterne i Pilen, herunder om Julemarkedet, samt de første oplysninger om sommerlejren 2009. Vi skal på en STOR korpsolejr kaldet Blå Sommer. Lejren holdes fra onsdag 15/7 til 23/7 2009. Det bliver en fantastisk oplevelse sammen med 22.000 andre spejdere fra hele Verden (ja, antallet er korrekt nok!)

Husk at pakke uniformen, mærkerne og lommerne.

Husk: Tøj efter vejret til alle møderne. Vi skal være meget udendørs, hvis vejret tillader det.



*Tillykke med fødselsdagen til:  
Jacob den 1. oktober  
Astrid den 6. oktober*

Med spejderhilsen  
Nils, Vivi, Vibeke og Klaus



## Program for oktober

*Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.  
Husk at melde afbud til Kim på tlf. 26 84 80 04*

Onsdag	1.10.	Luksuslejr
Lørdag	4.10.	Juniortræf
Søndag	5.10.	Sct. Georgsløb
Mandag	6.10.	Skræpmøde
Onsdag	8.10.	Luksuslejr
Onsdag	15.10.	Efterårsferie - intet møde
Onsdag	22.10.	Luksuslejr
Onsdag	29.10.	Luksuslejr
Lørdag	1.11.	Avisindsamling 9-13.30



*Tillykke med fødselsdagen til:*

*Andreas den 15. oktober  
Sofie den 29. oktober*

Med spejderhilsen  
Junior-lederne

## Dagbog Klarelven 2008

*- fortsat fra sidste nummer:*

### Torsdag den 3. juli

Kære dagbog,

I dag skal vi kun sejle 13 km. Vi stod op klokken 7.30. Så lavede Patrick og Andreas bål, og så fik vi havregrød. Så skulle vi af sted. Ind til klokken 12.05 stødte vi ind i mange træer. Nu har vi lige fået æbler. Nu er vi ved at gå på grund, men Patrick stagede os ud igen. Nu støder vi ind i et træ. Lige nu sker der ikke andet, end at vi rammer træer. Nu overtegner pigerne stole. Nu har vi lige været oppe i byen og kigge på en fin kirke, og så fik vi is. Og kiggede på en gård. Nu sejler vi videre. Nu spiller Gustav og Sofie kryds og bolle. Vi har fået melon. Så gik vi i land. Der var rigtig mange myg. Så lavede vi bål og slog telt op. Vi fik chili con carne og til dessert fik vi kanelnegle

God nat

Andreas

### Fredag den 4. juli

Kære dagbog,

Så er vi her igen. Vi stod op cirka kl. 8.10. Vi var blevet enige om, at vi skulle pakke vores ting sammen inden morgenmaden. Det var fordi, der var så mange myg!!! Så vi ville hurtigt af sted. Vi skulle kun sejle 1 km. Det var rart, men der var så mange myg. Ikke lige så mange som i går, men alligevel. Før vi kom i land, smed vi hinanden i. Det var egentlig Sofie og Line, der startede det med smide Amanda i, og så brød krigen ud. Noget tid efter skulle vi skille tømmerflåden ad. Kim sagde, at vi ville nå at tørre inden, men de fleste skiftede tøj. Det var rigtigt hårdt.

Efter at vi havde skilt tømmerflåderne helt ad, måtte vi slappe af. Der var rigtig varmt (næsten for varmt). Cirka klokken 15.30 fik vi slik. Der er ikke sket mere indtil videre, så vi må gå. Davs, så er vi her igen, igen. Efter vi havde sluppet af, gik nogle ned og badede, og an-

dre kiggede på og snakkede. Så hyggede vi os i laang tid, men skulle sætte telt op. Så lavede Patrick og nogle andre bål, imens vi andre snakkede. Så endelig lavede Lisbeth mad. Der var nogle, der var sultne. Efter maden gik vi ned for at vaske op. Da Anna og Amanda ikke gad vaske op, gjorde Helena fra den anden gruppe det, imens Anna og Amanda legede vandkamp. Efter det fik vi alle sammen popcorn og skumfiduser. Kort efter gik vi alle sammen i seng.

God nat, Dagbog

Anna og Elizabeth

### Lørdag den 5. juli

Kære dagbog,

Sofie vågnede først og spurgte Amanda, om hun ville med ud fra teltet. Langt tid efter sov de andre stadigvæk & Lisbeth sagde, der var morgenmad. Så gik det stærkt, for så var der jo morgenmad. Efter morgenmad slog vi teltet sammen, og Sofie og Amanda tog gryderne med ned til vandet, og vaskede dem op. Er du sindssyg et myggehelve, der var nede ved vandet!!!

Nåå men ... vi fik ordnet det, vi skulle, så som at pakke vores tønder. Lige pludselig kom nogle svenskere cyklende. De skulle hente vores ting, og stille dem ved bussen. For bussen kunne ikke komme helt ind til vores lejr. Vi gik op til bussen, og så var vi på vej hjem. Køre - køre - køre - køre. Alle sad og snakkede, og nogle slappede lidt af. Vi fandt et sted, hvor vi spiste frokost, og så spiste vi frokost.

Så kørte vi igen indtil næste stop, hvor vi fik vores tre is og Amanda fandt en fugl og kaldte den Iversen. Sofie fandt også en fugl og kaldte den pip. Nå, men så kørte vi videre. Køre, køre, køre. Vi snakkede meget og slappede af, til vi kom til færgen. Vi spiste melon og drak kakaomælk. Efter sejlturen kørte vi videre. Til sidst var vi der endelig.

Farvel Dagbog ; ; ; Det var en god tur

**PS. Vi hader MYG!!!**

Amanda

**BRAGE**

## Troppen's program.

Husk at melde afbud til din tropsleder  
Jesper Kok på tlf. 40 87 95 29

Tirsdag	7.10.	Patruljemøde; "Patruljelokale"
Uge 42		PLAN
Tirsdag	21.10.	Røverhistorier fra PLAN-kurser
Tirsdag	28.10.	Middag, husk kl. 18.00!
Lørdag	1.11.	Avisindsamling

Tillykke med fødselsdagen:  
Signe den 6. oktober  
Camilla den 7. oktober

Med spejderhilsen  
Jeppe, Jesper  
Camilla og Carsten



# Græøvelgr

## Program for oktober

Infotid 20.15 - 20.30. Afbud til Thomas 31 17 07 29 inden 18.00.

Tirsdag	7.10.	Luksuslejr fortsætter!
Tirsdag	14.10.	Vi er alle forskellige steder i "Verden", så vi holder ferie!
Tirsdag	21.10.	Vi skal planlægge Julefrokost og Julemarked
Tirsdag	28.10.	Leder- og bestyrelsesmøde. De der ikke deltager, planlægger Julefrokost MENS VI LAVER BÅLMAD, MUMS!

Hvis det virkelig forholdt sig sådan; hvis ørkenen var vores "hjem"; hvis vores instinkter blev dannet i ørkenen, for at vi kunne overleve ørkenens strenghed - så er det lettere at forstå, hvorfor vi mister interessen for grønne enge; hvorfor ejendele udmatter os; og hvorfor Pascals imaginære menneske betragtede sit komfortable logi som et fængsel.

Citat fra:  
Bruce Chatwin: Drømmespor



Tillykke med fødselsdagen til:  
Anders den 1. oktober  
Peter den 20. oktober  
Liselotte den 29. oktober

## Ledernes oplevelse af en natsejlad

Da vi lagde os for at slappe af, og forsøgte at få sovet, gik der ikke lang tid, før vi fik konstateret, at vi havde alle tønderne under flåden, da vi ramte en stor sten, som vi røg hen over. Ved den lejlighed mistede vi den ene af vores vanddunke. Så blev der ro igen, og vi forsøgte igen at sove.

Vi ramte et eller andet. Vi kiggede ud og bemærkningen var "Åhh, det er bare en flydespærring". Men vi opdagede hurtigt, at vi var på den forkerte side af spærringen. Så vi var havnet sammen med alt tømmeret. Nu var gode råd dyre. Der var for kraftig strøm, til at vi kunne trække flåderne mod strømmen. Der kom et forslag om, at vi kunne save kæderne over. En rigtig god idé, da vi havde pakket en Combi sav, hvor der er en jernsav i. Så vi savede kæderne over midt på flydespærringen. Vi slap fri, men det gjorde ca. 50 m<sup>3</sup> træ også, så vi blev løbende ramt af tømmer stokke. Det blev i det lange løb beroligende, så da vi gik på grund cirka kl. 04.00 fik vi sovet lidt. Da vi stod op 7.30, kunne vi se en vældig aktivitet langs kysten af bævere.

Til en anden gang hvis der skal sejles på Klarelven, er der lige et par ting, man skal huske: En stor boltsaks til at klippe kæder med og et kæmpestort fintmasket mygge-/mittenet.

Med spejderhilsen Lisbeth, Robert og Kim



## Brages sommerlejr

- fortsat fra sidste nummer:

Resume: I år var Brage (repræsenteret af de fire storspejdere Mikkel, Camilla, Kathrine og Annika) på sommerlejr med 3 søøøøøøde drenge fra Østerbro, der (for det meste) lystrede navnene Matheus, David og Thomas. Desuden deltog Karina, deres gruppeleder.

Det blev i løbet af lejren klart for lederne, at spejdernes dagbog ikke helt formåede at give det fulde overblik over forløbet, så lederne besluttede at skrive deres egen dagbog undervejs. Det samlede resultat blev til "ledernes sandheder – og spejdernes løgne".

### Tirsdag den 8. juli

#### Ledernes sandheder:

Tirsdag startede overskyet, men det klarede op i løbet af dagen. Sammen med opklaringen kom forårskulleren tilbage til spejderne og følgende blev overhørt af lederne:

Kl. 11.43 måtte Camilla fortælle David, at "Du er så sød". Blot en halv time senere blev David set sejle i cirkler for at finde blomster til Camilla.

Kl. 12.19 blev Camilla taget på fersk gerning i at lege: "han elsker mig, han elsker mig ikke..." med samme blomst. Samtidig et andet sted på søen kunne Thomas ikke forstå, hvorfor han skulle sejle indenom en ø. Kok svarede, at de (Thomas og Kathrine) også skulle se andet end ind i hinandens øjne. Kathrine svarede med: "Ja, men jeg kikker bare lige frem", mens Thomas fortalte, at "jeg kikker ind i ryggen på Kathrine".

Kl. 12.25 blev Camilla observeret snarere fungerende som galionsfigur, end som motor i 3-mandskanoen sammen med David og Annika. Hun sad med ryggen til sejlrretningen og roede ikke.

Aftenen gik med mere flirten:

Kl. 19 fik Camilla den sidste kanelnegl af Thomas (for slik).

Kl. 19.17 afviste Camilla Thomas.

Kl. 19.19 afviste Camilla at afvisningen af Thomas, var en afvisning... (og så stod lederne lidt af på den romance)



## Program for oktober

Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30. Husk afbud til din instruktør:  
Steffen på tlf. 28 89 30 95

Torsdag	2.10.	Spil
Torsdag	9.10.	Spil
Lørdag - Onsdag	11.10. 15.10.	Stævne i Kolding
Torsdag	23.10.	Spil
Torsdag	30.10.	Spil

Husk hellere at have for mange lag tøj på, som man så kan tage af efterhånden som man får det for varmt. I stedet for at stå og mangle et lag tøj som man ikke kan tage på når man har det for koldt!

Tambourhilsen  
Steffen

## Sådan laves et lejrbrål

1. Opdel dødt træ i mindre dele, et stykke skæres i spåner.
2. Sæt plaster på tommeltotten.
3. Hug de andre dele i mindre stykker.
4. Sæt bandage på venstre fod.
5. Byg spånerne op til bål (også dem der sidder i hånden.)
6. Tænd en tændstik.
7. Tænd en tændstik.
8. Hmm, sig højt "friluftsliv er skønt" og tænd en tændstik.
9. Sæt tændstikken til spånerne, tilføj små stykker træ, og blæs forsigtigt ind i bålet.
10. Smør brandsalve på næsen.
11. Når bålet brænder, går du ud og samler mere træ.
12. Når du opdager bålet er gået ud mens du samlede træ, gennemvæder du træet med væsken fra dåsen mærket "petroleum."
13. Ansigt og arme behandles for 2.grads forbrændinger.
14. Sæt ny mærkat på dåsen så der står "benzin."
15. Når bålet brænder fint, lægges alt tilgængeligt træ på.

Når tordenvejret er passeret gentages punkt 1 til 15.



Kl. 22.15 havde Kathrine fået blomster i håret, men fra hvem?? Desuden gik aftenen med, at Kok lærte Thomas, hvad en "Grisehale" er, og hvordan den bruges. Thomas kvitterede ved (næsten) at slå Koks øre af.

Lederne lagde mærke til at kanoen med Thomas og Kathrine sakkede bagud i løbet af dagen. Hvad de lavede nede bagved, lykkedes det os ikke at finde ud af.

Mikkel erklærede, at han var "kronisk sulten", og fortærede derefter halvanden klods loganbrød. Resultatet kommer så sikkert som ammen i kirken: Halvanden time senere er han på toilettet.

Dagens toilet:	0 ud af 10 loganbrød (toilettet var beboet af hvepse og tilsyneladende brugt som brændeskur og en bjørn havde været på besøg derinde. Følgelig var spaden populær blandt lederne i aften.)
Dagens kanostrækning:	12 km
Tilbehør til risengrød:	Kanelsukker og smørklat
Aftensmad:	Köddbullar m. grøntsagssovs og pasta

### Spejdernes løgne:

Vi blev vækket af den dejligste ting, man overhovedet kan forestille sig: Solen. Bagefter fulgte den sædvanlige procedure: lidt for langsom pakning af ting og utålmodige ledere.

Sejladserne gik problemløst, men kun indtil vi nåede slusen. Her kom dagens pinlige: Lederne kunne ikke finde ud af at binde deres kano ordentlig fast til broen. Den begyndte lige så langsomt at drive ud på søen. Hvis det ikke havde været for en flok svenskeres advarende råben, og Thomas' og Davids lynhurtige reaktion, havde vi højest sandsynligt mistet den.

Stenlænderne lavede dejlig aftensmad. Det var kødboller med pastaskruer. Derpå fulgte hygge og snak ved lejrbrålet, og så blev drengene sendt i seng for at skrive dagbog.

Vejret var simpelthen lækkert, og vi håber på at det fortsætter.

Kærlig hilsen Orion

## **Onsdag den 9. juli**

### **Ledernes sandheder:**

Camilla blev set i færd med at samle blomster til en brudebuket. Hvem gommen var, forlød der ikke noget om, men Annika var brudepige.

Ellers gik onsdag med godt vejr og lidt mere fritid for lederne, da spejderne sejlede alene i dag. Vi mødtes til frokost ved en badestrand og brugte lidt tid på at tage et bad i det dejlige solskinsvejr.

Kl. 16.55 forlød det, at Camilla havde annulleret giftermålet.

Men amorinerne florerede stadig: Kl. 17.41 erklærede Annika, at hun foretrak pladsen ved siden af Mikkel i teltet. Kun et minut senere var der opstået splid blandt Annika og Kathrine, da Kathrine var blevet jaloux på Annika og ... Thomas?!?!

Kl. 21.50 gik Kathrine et skridt videre, idet hun fortalte, at hun "hele tiden kiggede på Thomas".

En mindre krig opstod mellem nogle af drengene og lederne, men spejderne måtte hurtigt se sig slået af overmagten. Inden havde Camilla dog nået at forråde lederne ved at smugle våben i form af gran-kogler til David. Krigen afsluttedes af et hurtigt slag, hvor lederne udviser stor taktisk overlegenhed og stærk ildoverlegenhed. Thomas og Camilla valgte at hoppe i vandet sammen for at bøde for deres ugerninger. Under krigen var lederne svækket et øjeblik, da Kok blev overfaldet af en tissemyre, som bed en luns af Kok.

Davids nye bedste venner var spade og toiletpapir, som han ivrigt krammede hele dagen.

Kl. 22.45 blev Mikkel set i færd med at gøre sig lækker, inden vi i morgen skal til Gustavfors og dermed de svenske jenter.

KL. 22.50 inviterede Camilla alle drengene op til teltet.

Dagens toilet:	5 ud af 10 loganbrød (Der var intet lokum i dag men mulighederne for en spadetur var gode)
Dagens kanostrækning:	6 km
Tilbehør til havregrød:	Syltetøj
Aftensmad:	Lammekølle m. ris og peber-tomat-altmulig-sovs

Nu glæder lederne sig til en velfortjent ferie efter den anstrengende tur. Vi tror og håber på, at hyletonen for øret er forsvundet inden tropsmøderne starter op til august igen.

Dagens cykelstrækning:	25 km
Morgenmad:	Brød og pålæg
Aftensmad:	Brød med pålæg

### **Spejdernes løgne:**

Vi startede dagen med at pakke sammen som vi plejede. Bagefter spiste vi morgenmad, men i dag fik vi brød med syltetøj og ost.

Da vi havde spist, tog vi vores rygsække og bar over til skinne-cyklerne. Vi fik sat cyklerne på skinnerne og så cyklede vi.

David og Matheus kørte først, bagefter kom Thomas og Mikkel, Annika og Kathrine, Jeppe og Camilla, Kok og Camilla, Karina og Carsten.

Det tog 5 timer at køre 25 km. De første 10 km gik godt. Da vi havde kørt 18 km, spiste vi frokost. Efter det kørte vi videre. Da der var 2 km tilbage, gik det kun nedad... :-). Lidt sjovt (og uhyggeligt). Og så da vi havde kørt 12 km, gik det galt. Der var nogle, der kørte ind i hinanden, så de gled ned fra skinnerne...

Da vi havde kørt de 25 km, skulle vi have en bus til en station. Her skulle vi have et tog, efter det skulle vi have en bus og så et tog, hvor vi skulle sidde i næsten 3 timer.

Endelig skulle vi på færgen. Det tager 30 min at sejle over til Danmark... :-)

Så kom vores forældre og hentede os, men først skulle vi lige sige farvel til Østerbro (Orion)...

Spejderhilsen Annika, Camilla, Mikkel og Kathrine

PS. Vi vil aldrig glemme sådan en fed tur, den var endnu federe, da Østerbro spejderne var med. Tak, tak for at I ville med og tak til lederne, der har lavet og hjulpet os med at få sådan en fed uge... Endnu engang TAK :-)



menuen efterfulgt af kaffe, kakao og is. Det smagte rigtig godt. Herefter var der igen et par timers fritid (hvor der blev købt mere slik).

Da det så snart er ved at være slut med lejren, skulle noget af fællesudstyret bruges. Det var tændvæske og sisal der stod på menuen. Kok blev forvandlet til et legebarn og prøvede at skrive sit navn i brændende sprit. Bagefter blev drengene sendt ud til at skrive dagbog, mens nogle andre var ude og se på en elg.

Da Matheus refererede aftensmaden i dagbogen, kom han på en meget dårlig joke om David, hvorefter den flyvende mobil ramte Matheus hårdt i n...serne. Han lå i krampe i ca. ti minutter, mens David overvejede, om han (Matheus) stadig kunne få børn.

Så blev drengene trætte af at skrive dagbog, og gik i seng.

Spejderhilsner Matheus, Thomas og David



### **Fredag den 11. juli** **Ledernes sandheder:**

I dag stod vi op i tørvejr og pakkede det hele sammen for sidste gang.

Og allerede fra morgenstunden var der fuld gang i romancerne: Kl. 8.35 blev Mikkel således hørt sige: "Ihh, Kathrine er bare SÅ sød".

Vi gik op til skinnecyklerne, og fik pakket dem og kom af sted. 25 km larm og ømme benmuskler senere ankom vi til Bengtfors i god tid inden bussen kom, så spejderne tog ud i byen på egen hånd for at spenderer deres sidste håndører. Herefter fulgte igen 7 timer i busser og toge, hvor lederne som vanligt måtte lege miniledere og minde spejderne om alle de ting, de var ved at glemme.

Sidste del af turen blev brugt til at udveksle telefonnumre, skrive i sangbøger og knibe en lille tåre for det snarligt kommende sidste farvel.

### **Spejdernes løgne:**

Vi startede med at spise morgenmad (havregrød med hindbær syltetøj). Bagefter pakkede vi sammen og så viste lederne os, hvor vi skulle sejle hen.

Så sejlede vi lige så stille hen til en strand. Vi soled os indtil lederne kom. Så gik vi alle ind og klædte om til badetøj. Vi badede lidt og vaskede hår, så vi blev dejlig rene. Så soled vi os igen. Og så spiste vi frokost.

Bagefter fik Kathrine instruks i en GPS for at finde vej til overnatningspladsen. Da vi kom frem til der, hvor vi skulle sove, var der desværre optaget. Så vi sejlede over til en ø, der lå rimelig tæt på vandet, hvor vi netop havde spist frokost i går.

Nogle tændte bål, andre slog telte op. Efter det begyndte Kok at lave mad. Vi fik lammekølle, ris og noget godt sovs. Nogle fik sig en god 'morfar', mens der blev lavet mad.

Efter maden hyggede vi os. David og Thomas kastede grankogler efter Annika og Camilla. Så var der krig!! :-). Der kom en kæmpe krig mellem lederne og spejderne.

Carsten fik også besøg af en stor skovmyre i det ene bukseben. Senere skreg Kok, at det gjorde ondt på hans diller daller. Han havde også fået besøg af en stor skovmyre. Senere på aftenen drillede Thomas og Camilla, Kok og Carsten.

Kl. 22.30 blev Camilla og Thomas kastet i vandet med hovedet først. Thomas blev dyppet i vandet med hovedet først. Kl. 22.40 prøvede Camilla at skubbe Carsten i vandet. Kl. 22.41 lå Camilla og Thomas i vandet.

Efter det ville Camilla tage Carstens kasket, men hun gled selv i vandet (der lå hun meget godt). Kl. 22.50 Thomas blev jagtet af Kok, fordi han kastede vand på Kok :-)



Kl. 23.30 Ligger vi i teltet og skriver dagbog og snakker.

Spejderhilsen Mikkel, Annika, Camilla og Kathrine

Ps. Da vi (Stenlænderne) lå i teltet, snakkede vi om Mikkel's 'privatliv'. Vi tyggede også tyggegummi og Kathrine spurgte, hvor vi skulle smide det hen. Mikkel svarede, at vi kunne sætte det op i loftet af teltet. Men vi sank det bare...

### **Torsdag den 10. juli**

#### **Ledernes sandheder:**

I dag var det godt vejr. Spejderne overraskede alle, da de var klar til at sejle, kun 2 timer og 10 minutter efter vi stod op.

Op af formiddagen begyndte et skydække at trække ind over den ellers blå himmel, og et øjeblik troede vi, at det tordnede. Det viste sig dog at være et – indtil videre – ikke overgået mester-ræb af Mikkel, der rungede ud over søen. De sidste par kilometer af dagens 12 km etape var i strid modvind, men vi nåede vores mål i Gustavfors tidligt på eftermiddagen. Her gjorde vi kanoerne rene og nød en is.

Eftermiddagen brugte spejderne på at ødsle deres lommepege væk i den lokale brugs. Det blev til store mængder af slik!

På den sidste sejlads fortalte Camilla, at hun nok ville ende i kanen (kanoen) med David, hvis hun skulle ud og sejle med dem (Østerbro spejderne) igen.

Om aftenen spiste vi på den lokale restaurant. Efter hovedret og dessert måtte Mikkel erkende, at han ikke længere var kronisk sulten.

Efter maden blev spejderne igen sendt ud i byen på egen hånd. Imens besluttede lederne at kikke lidt nærmere på skinncyklerne. Til vores held mødte vi kanomanden på vej op til cyklerne, og han gav os nøglerne, så vi kunne prøvekøre dem. Efter en cykeltur på omkring 13 km var vi igen tilbage ved Gustavfors, hvor vi tændte det sidste lejr-bål, med hvad vi nu lige havde ved hånden.

Kl. 22.30 kom kanomanden kørende og fortalte, at der stod en elg et par hundrede meter væk, så en lille ekspedition begav sig op for at se elgen. Det var en lille elgko på kun 2-300 kg, så Kok nærmede sig

den langsomt. På et tidspunkt besluttede elgen, at Kok var kommet for tæt på, og begyndte truende at løbe hen mod ham. Kok tog benene på nakken, og bagte (næsten) en kage i underbukserne.

Kl. 00.00 (lige inden lederne gik i seng) hørtes et pigeskrig fra drenge-nes telt, og lederne undersøgte sagen. Det viste sig dog, at det bare var Thomas.

Dagens toilet:	Var et rigtig et med lys i loftet og træk og slip, så mindre end 10 ud af 10 loganbrød går ikke an
Dagens kanostrækning:	12 km
Tilbehør til havregrød:	Brun farin
Aftensmad:	Skinkeschnitzel med pomme friter og is-dessert

#### **Spejdernes løgne:**

Dagen startede med en særdeles god morgenmad lavet af tre fortræffelige Orion tropsspejdere. Det tog ikke mere end syv minutter for dem at lave den perfekte havregrød, som blev spist med den lækreste brun farin (og mayonnaise).

Vi kom hurtigt af sted (kl. 10), og sejlede direkte mod slusen, hvor vi tre tropsspejdere udnyttede muligheden for træk og slip toilet.

Herfra blev sejladsen en hel del hårdere. Vind og strøm gjorde det til et sandt helvede. Da vi nærmede os frokost, gik vi i land på en lille halvø. Her prøvede vi lykken med et par tyske pulver supper: Pastaerne smagte af pap, mens suppen smagte okay.

Da vi i forvejen var ret lange i armene, følte det sidste stykke til Gustavfors ekstra langt og hårdt. På trods af det sejlede spejderne fortræffeligt.

Da vi nåede Gustavfors, kom altmuligmanden med et par svampe, som vi skulle bruge til at skrubbe kanoerne med. Da det var gjort, fandt vi en rimelig nasty shelter (øldåser, slikposer og snask) og slog lejr. Nogle fik det sure job, at skulle rense gryder med rens-letter, som syntes forsvundne i starten.

Efter et par timers fritid (hvor der bare blev hældt slik ned i maven) inviterede lederne os alle ud og spise. Det var Schnitzel, der stod på