



Program for november

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf. 40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Lørdag	1.11.	Avisindsamling 9-13
Mandag	3.11.	Klar dig selv
Mandag	10.11.	Klar dig selv
Mandag	17.11.	Klar dig selv
Mandag	24.11.	Juletræ pyntes / Fuglemad
Mandag	1.12.	Risengrød og julehygge
Lørdag - Søndag	6.12. 7.12.	Julemarked. Begge dage 10.00 - 16.00
Torsdag	11.12.	Fakkeltog



Tillykke med fødselsdagen til:

Magnus den 22.11.

Mikro-hilsener
Camilla, Jimmi, Paw og Rikke

OPRÅB midt i en julemarkedstid!

Julen sig nærmer med hastige skridt, og jeg vil være at finde på Maglevad alle hverdage i november, da jeg kommer ud med lodsedler til alle spejdere. Skynd jer at få dem solgt. Tidligere års erfaringer viser, at det er absolut nemmest at få udsolgt i starten af salgsperioden. Salgsperioden starter den 1. november.

Torsdag den 20. november

Midt i alt lodseddelsalget er der også et lille "panikmøde", ikke at jeg husker panik, men et sidste øjeblik møde, hvor de sidste detaljer op til den store weekend kommer helt på plads. Mødet er fra kl. 19.00. Alle er velkomne.

Søndag den 30. november

Er der nogen, der har lyst, vil vi meget gerne have en hjælpende hånd fra kl. 9.00 om morgenen til at lave juledekorationer. Det foregår i Laden og alle er velkomne! I den forbindelse vil jeg gerne bede om, at du vil kigge i dine gemmer, og se om der er nogle stearinlys, bånd eller andre gode sager, du ikke får brugt. For så vil vi meget gerne modtage dem til vores dekorationer. ALT er velkomment.



Onsdag den 3. december

Der sætter vi inventaret op til weekenden. Det gør vi fra kl. 18.30, og vi mangler altid nogle stærke hænder og arme til at bære ting og samle reoler. Også her er alle velkomne.

Julemarked lørdag/søndag den 6.-7. december

Og så endelig er det jul! - næsten, men i alle tilfælde Julemarked. Også der er alle også meget velkomne til at komme og være med, både som gæster, men også som sælgere i en af vore boder. Er dette noget for dig, så bare ring eller skriv, eller mød blot op. Alle hænder er velkomne!

Spejderjulemarkedsformandsknet
Jette



Læs her!

Så er tiden kommet, hvor vi skal til at øve på at gå Lucia. Øvedage er mandage kl. 18-19 på Maglevad: 10. november, 17. november, 24. november og 1. december. Alle er meget velkomne, vi har det hyggeligt. I er meget velkomne til at ringe til mig.

Med luciahilsen Hanne
Tlf.: 47 17 15 95

Her er lige et lille indlæg til Rullen om mit efterårskursus...

Jeg har i denne ferie igen været på spejderkursus. Og det var igen super fedt. Og jeg kan igen kun anbefale, at folk tager af sted. Det er en super tur og jeg har fået rigtig mange nye venner. Ja, jeg kan skrive det samme stort set hvert år, men det var super fedt. Og jeg håber, at alle storspejderne, der har været på PPlan, har haft det godt. Jeg var jo på NyS (NySenior, red.), og det er bare ligeså fedt, om end ikke bedre!

Til forældrene: Tving jeres børn af sted, når de bliver gamle nok, og siger, de ikke gider. I får glade børn hjem! Også selv om det har regnet, og alt deres tøj er vådt, og lederne måske ikke har været gode alle sammen, så er det bare *nice* at høre om deres oplevelser, for man kan altid kun huske de gode ting!

Til børnene så synes jeg, at I skal tage af sted, fordi det er lækkert at komme hjem og kunne noget. Det er fedt at fortælle, hvad der er sket på turen, og fedt at få den opmærksomhed. Plus at man aldrig har holdt mere af stilhed og sin seng, før man kommer hjem fra sådan en tur :P

NyS hilsner Mary



Program for november

Mødedag mandag fra 18.00 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.00.

Lørdag	1.11.	Avisindsamling 9-13.30
Mandag	3.11.	Den mørke tid med måne og stjerner på himlen oplagt til spøg og spøgelsesjagt
Mandag	10.11.	Julemarkedet på Maglevad med det muntre køkken. Vi skal lige have forberedt os en smule så vi er klar til den store fest på Maglevad.
Mandag	17.11.	Forberedelser til weekendturen - hvad skal vi huske og hvad kan vi godt glemme til weekenden
Lørdag-	22.11.	Weekendtur med vilde friske ture i naturen og hygge omkring pejsen. Nærmere informationer og tilmelding senere. Start lørdag kl. 10.00, slut søndag kl. 11.00.
Søndag	23.11.	
Mandag	24.11.	Lige nøjagtig en måned til jul. Skal vi åbne julekalenderen nu eller vente? Måske kommer nissen forbi

Husk: Tøj efter vejret til alle møderne. Vi skal være meget udendørs, hvis vejret tillader det.

Med spejderhilsen
Nils, Vivi og Klaus



Program for november

Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.
Husk at melde afbud til Kim på tlf. 26 84 80 04

Lørdag	1.11.	Avisindsamling 9-13.30
Mandag	3.11.	Skræpmøde
Onsdag	5.11.	Luksuslejr
Onsdag	12.11.	Luksuslejr
Onsdag	19.11.	Luksuslejr / forberede julemarked
Onsdag	26.11.	Luksuslejr
Mandag	1.12.	Skræpmøde



Tillykke med fødselsdagen til:

Patrick den 15. november
Gustav den 20. november
Tilde den 26. november

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Det hemmelige træ

Tak hemmelige træ. Tak for en god sommer, hvor du gav os ly for regnen og skygge for solens stikkende stråler.

Alt for hurtigt gik efterårets lyse aftener, hvor vi ikke fik siddet omkring din stamme. I stedet tog vi til skoven for at hilse på dine frænder.

Nu er det blevet vintertid igen og mørkt, og nøgent må du stå der, og lege spøgelse for os i stedet.

Rasmus og de andre skrappe træklatrere skal dog nok komme og hilse på dig en gang imellem. Bare vent til sneen lyser op for os eller til vores sidste møde før jul. Bare vent.

Vi glæder os til at se dig med nye blade og ny energi til maj. Kom maj du søde milde!!!!!!

Hilsen Urskov



Kager --- Kager --- Kager --- Kager

Hej alle spejderforældre. Så er det snart ved at være tid for vores hyggelige Julemarked. Vi ville være meget glade for en hjemmebagt kage.

Det gør altid stor lykke, og er med til at give et flot overskud til vores børn. Så grej det frem og bag. Hvis nogle har noget at spørge om så ring.

Med julestuehilsen
Hanne og Ole
Tlf.: 47 17 15 95

Molich's Corner [NatHejk-Edition]

Halløj derude, og undskyld mange gange, at det ikke blev til et indlæg fra min side i oktober udgaven - der har været så meget... *klynke klynke*.

Seniorene deltog d. 19. sep. til den 21. sep. i årets udgave af Nathejk, der i år havde temaet "Boerkrigene", som skulle foregå i Englands kolonier ved Kapstaden, krigen som BP deltog i.

Ruten gik fra Faxe til Næstved, og var dermed en forholdsvis let rute, hvor de sidste poster lå tæt ved mål (Dengang JEG var spejder, var Nathejk hårdt!). Spejderne var som altid utroligt nemme at fange, idet de for det meste kom gående hen til os og blev fanget. Nogle forstod ikke, hvorfor der stod cykler parkeret på vejen, indtil Jeppe kom og fortalte dem, at der var hans - og at de forresten var fanget.

Hræsvelgr havde fået back-up fra Vedbæk i form af en halv-svensk pige-spejder, der havde deltaget i nathejk som spejder forrige gang - hvilket gjorde, hun havde en masse energi og gode idéer!

Følgende aktiviteter blev spejderne (bl.a.) udsat for:

- Tøjkæde (Se vores hjemmeside for fantastiske billeder - hraesvelgr.dk)
- Koldbøttestafetkonkurrence-med-fuld-oppakning mod os (mig).
- Polkadans
- Tallerkendans
- Rugbrødsspisningskonkurrence - mod hinanden.
- Rødbedefigurs-du-må-kun-bruge-tænder-formning.
- Gave a la tørretumbler
- Menneskepyramide med rygsække som mørtel

De sidste patruljer deltog lige inden målstregen i deres helt eget skuespil i form af Sok-versionen af Ringenes Herre med manipuleret publikum.

Maden var som altid uforglemmelig -
Thomas sov dejligt -
Vi fik masser af søvn -
Nathejk er kedeligt -

BRAGE

**Troppen's
program.**

*Husk at melde afbud til din tropsleder
Jesper Kok på tlf. 40 87 95 29*

Lørdag	1.11.	Avisindsamling
Tirsdag	4.11.	Bygning af lejrplads
Tirsdag	11.11.	Bygning af lejrplads
Tirsdag	18.11.	Maddag, husk kl. 18.00!
Tirsdag	25.11.	Forberedelse til julemarked
Tirsdag	2.12.	Forberedelse til julemarked

*Reglementerede Rekvisitter til fri Idræt.
Spejd, Diskos og Kugler
anbefales alle Spejdere.
Jydsk Idræts Blads Sportsmagasin,
Aarhus.*

Glas Porcelain

Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper
Camilla og Carsten



Hræðvelgr

Program for november

Infotid 20.15 - 20.30. Afbud til Thomas 31 17 07 29 inden 18.00.

Lørdag	1.11.	Avisindsamling
Tirsdag	4.11.	Møde
Tirsdag	11.11.	Møde
Tirsdag	18.11.	Møde
Tirsdag	25.11.	Møde

*Julen nærmer sig,
så der er kun én ting at gøre og det er at følge Hannes gode råd:*

Frem med grejet og bag!



Tillykke med fødselsdagen til:

Kir den 13. november

Trine den 25. november

Jon den 27. november

Dixen den 28. november

Rikke den 29. november

Vi glæder os i hvert fald allesammen til næste år, hvor Hræðvelgr med garanti stiller endnu stærkere, klar til at tage patruljer!

Out!

Lisbeths tomatsuppe

100 g bacon i tern
1 løg i halve ringe
2 fed hvidløg
½ squash, groft revet
1 gulerod, groft revet
1 peberfrugt i tern
Ca. 100 g tomatkoncentrat (en af de store dåser)
1 dåse hakkede flåede tomater, gerne med krydderi
2 dl vand
¼ kaffefløde
Salt, peber

Evt. 1 frisk rød chili



Rist bacon.

Tilsæt grøntsagerne og lad dem svitse 5-10 minutter.

Tilsæt tomatkoncentrat, flåede tomater, vand, salt, peber.

Lad suppen simre 10 minutter.

Tilsæt fløden, og lad det koge et par minutter.

Smag suppen til.

Serveres med flute og evt. en skefuld kold cremefraiche i.

Plan kursus

På forunderlig vis er Rullens redaktion blevet bekendt med, at praktisk taget alle storspejdere har været på Plan-kursus i efterårsferien.

Og den "vis" er **ikke** via talrige indlæg skrevet med barnlig begejstring eller blot af tvang. Næh nej. Vi har selv måtte opstøve nyheden, da vi endnu ikke har fået de mange sjove historier fra spejderne selv.

Vi er sikker på, at de er på vej i mail-boksen, og vi glæder os til at høre om dem. Og så er der en gammel regel hos Stenlænderne, der går på, at har man fået tilskud fra gruppen for at komme på et sådan kursus, skal man også skrive til Rullen.

Ellers risikerer man, at vores strenge kasse-mester kommer og kræver betaling. Og da kurset koster 1265 kr. pr spejder + transport kan det godt være, at der skal løbes lidt stærkere med aviser i denne måned...

Men nu skal det ikke være trusler det hele, så vi håber da, at glæden over at have oplevet noget som resten af gruppens spejdere ikke har, betyder, at skrivekløen nærmest ikke er til at holde tilbage ;-)

Indtil da, har vi tænkt os at komme med et genoptryk af beretningen fra dengang da der var rigtige spejdere til, og redaktionen selv var på Plan.

Åh vi husker, hvordan det regnede i 10 dage i træk (dengang var efterårsferien meget længere og hårdere), og vi ikke havde oversejl på teltet. Hele natten måtte vi på skift stå og lappe hullerne i teltet med tyggegummi og hæfteplaster.

Og vi husker hvordan vi fór vild på morgengymnastikken. Den kække leder, der i sin ungdoms mandighed ville vise sig for møerne, og som derfor sponsede af sted med 40 spejdere i gummistøvler og nattøj efter sig, indtil vi pludselig stod i en fremmed have og måtte vække beboerne for at spørge om vej til lejren.

Det var tider. Så her kommer beretningen

Plan 80, Ryekol

Vi mødtes på Stenløse station lørdag morgen kl. 8, for at få en god plads i kupeen. Toget var fyldt med spejdere fra Ølstykke og Frederik



Program for november

Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30. Husk afbud til din instruktør:
Steffen på tlf. 28 89 30 95

Lørdag	1.11.	Avisindsamling
Torsdag	6.11.	Spil
Torsdag	13.11.	Spil
Torsdag	20.11.	Spil
Torsdag	27.11.	Spil

Husk hellere at have for mange lag tøj på, som man så kan tage af efterhånden som man får det for varmt. I stedet for at stå og mangle et lag tøj som man ikke kan tage på når man har det for koldt!



Tillykke med fødselsdagen:
Tilde 26. november

Tambourhilsen
Steffen